

SEPTEMBER - OKTOBER 2022

VITAMIENTJE



WAT VIND JE IN DIT KRANTJE

Inhoud

PROGRAMMA.....	3
WELKOM AAN DE NIEUWE BEWONERS.....	4
POEZIEHOEKJE	5
VERJAARDAGEN	6
DE TIJD VAN TOEN (en nu).....	7
TIPS VAN OMA.....	9
GOUDEN TIP UIT HET WZC.....	12
VOORBIJE ACTIVITEITEN	13
NIEUWS UIT HET PARADIJS	18
DE DEMENTIEBOETIEK	20
NIEUWS UIT LIER	21
BEWONER IN DE KIJKER.....	24
WEETJES OVER.....	25
DIERTJES VAN 'T PARADIJS	27
WE NAMEN AFSCHIED VAN	31
QUIZ.....	32
MOPPENTROMMEL.....	34

PROGRAMMA

SEPTEMBER

5/9: gebruikersraad in polyvalente zaal

10/9: optreden koor Lions in de polyvalente zaal

12/9: beweegweek met doorheen de hele week bewegingsactiviteiten zoals zitdans en tai chi

Van 19/9 t.e.m. 23/9: week van dementie met "Beleefbraderij".

Elke namiddag wordt er een project voorgesteld in de polyvalente zaal (zie verder De Dementieboetiek)

30/9: koor (in de polyvalente zaal)

OKTOBER

11/10: herfstbal in de polyvalente zaal

30/10: mis overleden bewoners



WELKOM AAN DE NIEUWE BEWONERS

Marina Helsen	k.159
Hilda De Ridder	k.111
Bertha Mariën	k.157
Frans Garcia	k.156
Willy Van Hool	k.151



POEZIEHOEKJE

De herfst komt

*Ik ruik in de atmosfeer
Een verandering, iets fris
Je voelt dat op kousenvoeten
De herfst in aantocht is
Dit wisselen der seizoenen
Is een groots gebeuren
We kijken werkloos toe
Zien alleen de bomen kleuren
De natuur werkt geruisloos
Zo perfect en zo fijn
Dan beseft je nog maar eens
Wat zijn wij mensen toch klein.*



Einde zomertijd

*Oranje en rood, warme kleuren
Paddenstoelen en heerlijke geuren
Wandelingen door het bos
Kastanjes rapen in het mos
Vroeger donker, later licht
Een herfstzonnetje op je gezicht
Warme haard, gezelligheid
Afscheid van de zomertijd.*

VERJAARDAGEN

SEPTEMBER

01/09	Rene Vloebergh	k.207
02/09	Eric Loos	k.212
04/09	Frans Garcia	k.156
12/09	Lea Segers	44E
13/09	Alida Hendrickx	k.114
15/09	Emma Frans	k.127
16/09	Ria Ligneel	k.126
16/09	Anita Celis	k.140
19/09	Jeanne Claes	k.236
23/09	Frans Sleenckx	k.226
26/09	Monique Darquennes	k.351
28/09	Rene Van Bree	DVC
29/09	Julienne Cuypers	k.128
30/09	Irene Ceulemans	k.310
30/09	Rik De Vries	k.208

In het vorige vitamientje zijn we vergeten om Alice Van Landeghem, die in augustus verjaart en op 't Vlietje woont, te vermelden bij de jarigen.

Sorry, Alice! Hopelijk heb je wel een fijne verjaardag gehad!



OKTOBER

02/10	Julia Peeters	k.132	
05/10	Anny Chauvaux	k.153	
08/10	Imelda Vereycken	k.240	
09/10	Angele Gysemans	k.329	
10/10	Maria De Muijer	k.145	
10/10	Alfred Van Nylen	DVC	
12/10	Vivane Mens	DVC	
14/10	Louisa De Ceuster	k.349	
15/10	Maria Hellemans	k.120	
16/10	Lea Van Gossum	k.335	
23/10	Staf Min	k.345	
23/10	Kitty Van Landegem	k.342	
24/10	Ludo Sas	DVC	
25/10	Paula Torfs	k.116	
25/10	Maria Van Thielen	k.139	
25/10	José Cruys	k.210	
30/10	Jan Van Kelst	k.146	100 jaar!!!



DE TIJD VAN TOEN (en nu)...

Weetjes over school vroeger, lang lang geleden...

Kun je je voorstellen dat je met 99 andere kinderen in één klas zit? Met maar één meester? Zo was het ongeveer tweehonderd jaar geleden op school.

De school begon al om **zeven uur 's morgens**. En om zes uur 's middags gingen de kinderen pas naar huis. Of soms nog later.

Dan deed de meester of juf een kaarsje aan, want lampen en elektriciteit waren er nog niet.

De kinderen schreven niet met balpennen in schriften. Ze schreven met een griffel op een lei.

In 1850 kwam er voor het eerst een **minister voor het onderwijs**.

Hij zorgde ervoor dat scholen meerdere lokalen kregen. Klassen met honderd kinderen bestonden vanaf dat moment niet meer.

Tot 1900 was het niet verplicht om naar school te gaan. Een onderwijsminister bedacht in 1901 de wet die **leerplicht** regelde.

Daarin stond dat alle kinderen **tussen zeven en dertien jaar** naar school moesten.

In 1930 kregen de kinderen ook **verkeersles**. Dat was wel nodig, omdat er toen auto's kwamen en het drukker werd op straat.

TIPS VAN OMA

Omwille van de hoge energieprijzen, hier de beste bespaartips in een dure tijd... Lees snel verder en ontdek 10 simpele bespaartips geleerd van oma. Want oma had het niet breed, maar er kwam nooit iemand ook maar iets tekort.

1. Vermijd impulsaankopen

Ja, het is verleidelijk om winkels zoals de Action binnen te stappen als je iets nodig hebt, maar de kans is groot dat je je af laat leiden en uiteindelijk veel meer koopt dan je nodig hebt. Het resultaat? Je zit met impulsaankopen, prullaria, die je eigenlijk niet nodig hebt. Als je het moeilijk vindt om van impulsaankopen af te komen, ga dan liever online shoppen.

2. Broodtrommel mee

Heeft je werk een kantine en ben je daar regelmatig te vinden? Of ga je geregeld met collega's lunchen tussen de middag? Dan wordt het tijd om hierop te besparen door een goed gevulde broodtrommel mee te nemen. En nee, dat hoeven niet altijd saaie boterhammen te zijn. Overschotjes van de vorige dag, een stukje koude pizza of een pastasalade kun je ook prima meenemen en op je werk eten.

3. Maak een lijstje

Moet je naar de winkel? Zorg dan dat je gericht gaat winkelen of boodschappen doet. Maak vooraf een lijst en hou je hieraan. Natuurlijk kun je een goede aanbieding of een afprijzing meenemen, maar beperk dit, zodat je echt de dingen koopt die je nodig hebt. Op die manier voorkom je impulsaankopen en onnodige uitgaven.

4. Wassen op lage temperatuur

Wil je nog meer geld besparen op het wassen van kleding? Kies dan voor een lagere temperatuur. Op die manier kun je energie besparen en dat merk je uiteindelijk weer in de portemonnee. De wasmiddelen zijn tegenwoordig zo goed dat je zonder problemen voor een lagere temperatuur kunt kiezen, terwijl je kleding alsnog goed schoon wordt.

5. Besparen op schoonmaakmiddelen

De keuze in schoonmaakmiddelen is ontzettend groot. Oma had vroeger een veel beperktere keuze en toch was het huis altijd blinkend schoon. Dat komt omdat je helemaal geen dure schoonmaakmiddelen nodig hebt. Je komt al een heel eind als je gebruik maakt van soda, schoonmaakazijn en bijvoorbeeld citroenen.

6. Hergebruik

Tegenwoordig leven we in een wegwerpmaatschappij. Alles is zo ontworpen dat het na een tijdje ingeruild moet worden voor iets nieuws. Die luxe had oma niet en is ook helemaal nergens voor nodig. Of je nu kleding nodig hebt of een nieuw meubel, je kunt alles tweedehands kopen of zelfs gratis krijgen. Op die manier spaar je niet alleen je portemonnee, maar ook de natuur.

7. Zelf groente en fruit verbouwen

Of je nu een grote of kleine tuin hebt of alleen een balkon, met een beetje vindingrijkheid kun je overal je eigen groente en fruit verbouwen. Dat kan perfect in een vierkante meter tuin of door verticaal te planten op je balkon. Wist je dat je tomaten zelfs ondersteboven kunt planten? Zo kun je planten zelfs op het plafond van je balkon hangen.

8. Kies voor kraanwater

Er is in België helemaal niets mis met het kraanwater. In tegenstelling tot veel andere landen waar aan het water bijvoorbeeld (veel) chloor toegevoegd wordt om het drinkbaar te

maken, kun je het Belgische kraanwater zonder problemen drinken. Hiermee bespaar je niet alleen, het is ook nog eens een veel gezondere keuze dan frisdrank. Wil je toch iets anders drinken? Maak dan (koude) thee of voeg wat fruit/groente toe aan het water.

9. Ga naar de markt

Breng eens een bezoekje aan de markt. Vooral aan het einde van de middag kan dit enorm veel geld besparen. Marktventers willen dan van hun groente en fruit af en daardoor is de kans groot dat je voor weinig geld verse groente en fruit kunt kopen. Sowieso kan het heel wat schelen als je boodschappen doet op de markt.

10. Constante snelheid in het verkeer

Ben je veel onderweg met de auto? Dan kost dit waarschijnlijk handen vol geld. Maar wist je dat er ook bij het rijden geld bespaard kan worden? Dit doe je door te rijden met goed opgepompte banden. Verder kun je een constante snelheid aanhouden in het verkeer, waardoor je minder benzine verbruikt. Op de snelweg kun je het beste constant 100 km/u rijden om optimaal te besparen.

Natuurlijk kan je ook zelf dingen bedenken en creatief zijn zoals de radiator wat minder zetten en een dikkere trui aandoen...

Vertel deze tips verder aan je kinderen, kleinkinderen,... Het is eigenlijk gewoon een andere manier van denken, een gewoonteverandering,... Samen komen we er wel!

GOUDEN TIP UIT HET WZC

Stilaan gaan we naar de herfst. Om deze goed te beginnen, raden we aan om de mogelijk laatste zonnestraaltjes nog mee te pikken en zo nog wat vitamientjes op te nemen. Ga dus gerust een wandelingetje maken buiten of bezoek de diertjes van het weike. En laat dan de regen en de kou maar komen!



VOORBIJE ACTIVITEITEN

-Moederdag met chansons françaises van Kris Steenackers.
Van Brel tot Adamo.. en zoveel andere Franse chansons..
In combinatie met een Frans palletje lekkers en een glaasje wijn
werd het een zeer geslaagde namiddag





-Met dank aan de Lions Club voor het spetterend optreden van het Leeuwenkoor





SFEERBEELDEN UIT DE PASSAGE

-DVC De Passage vierde hun 9-jarig bestaan met een aperitiefconcert. Jobstudente Myrthe kon ieders hart bekoren!





-Zelf mosselen klaarmaken en nadien opeten natuurlijk 😊





-Wat genieten van een nazomers zonnetje



NIEUWS UIT HET PARADIJS

-Dagcentrum de Passage bestaat 9 jaar! Proficiat! Dit werd gevierd met een aperitiefconcert. Jobstudente Myrthe kan ieders hart bekoren.

Het Paradijs is aan het aftellen.. want in december bestaat het woonzorgcentrum 10 jaar. Dit zal zeker gevierd worden. We houden jullie alvast op de hoogte.

-Afscheid vrijwilliger Jacques

Na 20 jaar werken als vrijwilliger in de cafetaria, gaat Jacques op pensioen..

Bedankt voor alle fijne jaren, Jacques! 🥳



-Week dementie (zie verder p.20)

-Jan Van Kelst, die op den Dijk woont, mag op 30 oktober maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. Een welgemeende proficiat aan onze eeuweling!!! In het volgende Vitamientje gaan jullie meer lezen over het leven van Jan (artikel bewoner in de kijker)



-Opstarten met “Fingerfood”

Op donderdag, 22 september zal fingerfood voor het eerst geïntroduceerd worden bij ons in het WZC. We starten op afdeling “De Kaai” met dit project. Er zal op die dag meer uitleg gegeven worden over wat deze voeding precies is. Iedereen is welkom om 14u in de polyvalente zaal!

Kort samengevat:

Fingerfood in de zorg is de term die gebruikt wordt voor **maaltijden of componenten die door bewoners gemakkelijk met de hand worden gegeten**, met name door bewoners met dementie of een ander ziektebeeld waarbij het gebruik van bestek moeilijk gaat.

DE DEMENTIEBOETIEK



Van 19 t.e.m. 23 september: Week dementie met voorstelling van de BELEEFBRADERIJ

Maandag, 19 september: Voorstelling AAI-honden



Dinsdag, 20 september: Voorstelling contactclowns



Woensdag, 21 september: samen zitdansen



**Donderdag, 22 september: voorstelling finger-food
Reminiscentietafel= voorstelling gebruiksvoorwerpen van vroeger**



Vrijdag, 23 september: optreden van contactkoor "De Paradijsvogels"



IEDEREEN IS WELKOM!!!

NIEUWS UIT LIER

-DE LIERSE OMMEGANG IN 2022

Op zondag 2 en 9 oktober trekt de Lierse Ommegang, met twee jaar vertraging om bekende redenen, weer door Lier.

Onze stad maakt zich op voor feestdagen van formaat. Een kilometerlange stoet laveert op beide namiddagen met veel kleur en bombarie door de straten.

De reuzen van Lier zijn je host. Zij leiden je doorheen de drie delen van dit spektakel. Komt dat zien! Komt dat zien!

Koop een vlag en steun de Reuzenomwegang



De eerste vlaggen die de Reuzenomwegang van 2 en 9 oktober aanstaande aankondigen, zijn inmiddels opgedoken in het Lierse straatbeeld. Sympathisanten kunnen vanaf nu ook vlaggen aankopen om de omwegang te steunen.

Een vlag kost 12 euro en is te koop bij verschillende stedelijke diensten.

Verder werden er veertig andere vlaggen met de hand gemaakt door mensen van de Lierse Beeldacademie. De helft van deze unieke stukken wordt op donderdag 22 september (vanaf 20 uur) **geveild** in de plaatselijke Jezuïetenkerk (ingang Gasthuisvest).

De andere twintig unieke vlaggen worden als **sponsorpakket** te koop aangeboden bij lokale ondernemers. De opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt om de omwegang te helpen financieren.

-Bakkerij Hendrickx in Lier staat te koop



Eind dit jaar sluit de bakkerij Hendrickx in Lier na 68 jaar haar deuren. Johan Hendrickx (65) betreurt het einde van die lange familietraditie. Hij hoopt dat hij toch nog een overnemer vindt, maar hij vreest ervoor!

In 1954 openden de ouders van Johan Hendrickx een bakkerij in de Antwerpsestraat in Lier. In 1983 nam Johan de zaak zelf over. Aan deze lange traditie van bakken zal binnenkort een einde komen. Eigenlijk wilde ik pas in 2025 met pensioen,” zegt Johan Hendrickx. “Maar op een gegeven moment zeiden mijn kinderen tegen me: “Pap, je moet aan je gezondheid denken”. Het is hard werken, en mijn kinderen zagen dat het zijn tol begon te eisen. Toen ik dit voorjaar drie keer door mijn knieën zakte, was het duidelijk dat het tijd was om te stoppen. Eind 2022 sluit ik definitief de deuren!”

Het samenwerken van collega's en vrienden betekende voor bakker Johan alles. Hij somt alle collega's-familieleden op: “Ilmy de bakker werkt al 15 jaar voor mij, Liselotte de banketbakker 11 jaar. Mijn vrouw Chris en mijn dochters Ann en Ine zijn ook bij de zaak betrokken. De werkomgeving is dus zeer aangenaam. Mijn dochters hebben echter geen zin om de banketbakkerij over te nemen? Potentiële kopers zijn altijd welkom, maar helaas zijn bakkers een uitstervend ras.”, zucht Johan.

Met de pensionering van Johan Hendrickx lijkt ook de **Orde van het Lierse Vlaaike** stilaan op sterven na dood. Hendrickx is voorzitter van de Orde, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het streekproduct van Lierse vlaaien. Hopelijk zal ook daar een opvolger aantreden!

-Fietzers mogen voortaan heel de zaterdag door stadsvesten gebruiken

Voortaan mag je **op zaterdag heel de dag door fietsen over de Lierse stadsvesten**. Tot voor kort mocht er 's zaterdags na 12 uur niet meer worden gefietst op de vesten, maar daar komt nu verandering in. Zondag blijven de vesten exclusief voorbehouden voor voetgangers.

-Voormalig minister en Liers burgemeester Herman Vanderpoorten werd exact honderd jaar geleden geboren: "Weet niet of hij in deze tijd wel in de politiek zou zijn gestapt"

Op 25 augustus is het exact honderd jaar geleden dat Herman Vanderpoorten werd geboren. Vanderpoorten - die in 1984 overleed - raakte bekend als minister en burgemeester van Lier. "In het Lierse straatbeeld zie ik nog veel dingen die me aan mijn vader herinneren", zegt dochter Marleen (68).



BEWONER IN DE KIJKER

Seg kleine schooljuffrouw
Wat stap je als een pauw
Zo met die kindjes naar die klas van jou
En doe me nu nog eens een pleziertje
En ga eens met me mee naar 't klein cafeetje

Gedichtje van Mathilde Van de Velde, geleerd op school lang,
lang geleden...

Weetje: Sooi Garcia heeft jaren lang lessenaars gemaakt bij Dox.
Verder heeft hij ook heel wat kleine meubelen gemaakt en hij
maakte veel houten speelgoed voor zijn dochter.

*Wie graag een gedicht, verhaaltje, anekdote, weetje, ... over
zichzelf vertelt, laat het ons weten!!! Dit kan echt van alles en nog
wat zijn... lets dat je verzamelt, een talent, ...
Laat maar weten aan iemand van het Anke-team (Animatie, Kiné,
Ergo) van je afdeling.*

WEETJES OVER...

SCHOOL...over héél de wereld...

-Volgens de OESO heeft **Finland** het beste onderwijs in de westerse wereld. In de top 20 van de OESO staat Finland, na vijf Aziatische landen, op de zesde plaats.

-Er zijn **199 miljoen kinderen die geen middelbaar onderwijs** (secondary school) **volgen**: 61 miljoen kinderen volgen geen lower secondary school (12-14 jaar oud) en 138 miljoen kinderen geen upper secondary school (15-17 jaar oud)

-Het schijnt waar te zijn dat kauwgom kauwen je **concentratie verbetert**. Als je kauwgom kauwt, dan stroomt er extra bloed naar je hoofd om je kaken te helpen bij die inspanning. Dit extra bloed gaat ook voor een deel naar je hersenen en daarom kunnen je hersenen beter werken. Het gaat niet per se om kauwen op kauwgom. Je kan ook op iets anders kauwen. Eskimo's kauwden bijvoorbeeld op **walvishuiden**, de Chinezen op **kippenbotjes** en de Indianen op **cacaobladeren**. Dus als je dingen uit je hoofd moet leren of je je heel erg op iets moet concentreren, dan kan kauwgom kauwen helpen.

-De school dankt zijn naam aan de oude Grieken. "**Schole**" werd uitgesproken in Het oude Griekenland, wat "rust", "vrije tijd", of "aangenaam tijdverdrijf" betekent. Tijdens de "school" hadden de oude Griekse filosofen slimme gesprekken en leerzame gesprekken.

-Er zijn **geen schoonmakers** in de scholen in Japan. Alle schoolgebouwen en het territorium worden na de lessen schoongemaakt door de schoolkinderen.

-Het **stelsel voor het beoordelen** van de kennis van leerlingen op scholen in verschillende landen is anders. Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten van Amerika cijfers worden gegeven in het lettersysteem – A, B, C, D, F; in Griekenland – elk 20 punten (van 0,0-0,9 “onvoldoende” tot 18,50-20,0 “uitstekend”). In Tsjechië werden goede en slechte cijfers omgedraaid – 1 “uitstekend” en 5 “niet genoeg”.

-Er is een **ondergrondse school** in Reston, VS. Het werd gebouwd tijdens de energiecrisis in de jaren '70. Het is een gebouw bedekt met aarde. Zo werd de school verwarmd. Onderwijsinstelling is geldig.

-Er is een **school zonder discipline ALPHA**, Canada. Het kenmerk is de volledige afwezigheid van schattingen en schema's. De leerlingen kiezen hun eigen lessen en de klas waarin ze studeren.

-In afgelegen gebieden van Colombia gaan kinderen met de **kabelbaan naar school**.



DIERTJES VAN 'T PARADIJS

We hebben al veel plezier gehad aan 't Knuffelweike. Als het goed weer is, is het plezant om een klein wandelingetje te maken langs de vijver en zo verder naar de diertjes. Vooral tijdens de voormiddagen toen het nog draaglijk was van temperatuur want in de namiddag werd het te warm...



Cavia's: De mannetjes en vrouwtjes zijn van elkaar gescheiden. Dit ter voorkoming dat we een overbevolking van cavia's zouden krijgen. Of ze hier zelf zo blij mee zijn...



Er zijn weer kleintjes geboren. Deze logeren momenteel bij Kim tot ze een beetje groter zijn.



Jay-Lo

Maria en haar honden hebben duidelijk ook genoten van de vakantie en het heerlijke weer..





Jay-Lo heeft nog een aantal diploma's binnen gehaald. Goed gedaan, Jay-Lo!!!



Zoals jullie weten heeft Maria veel honden thuis, allemaal van het ras zoals Jay-Lo, Coton de Tuléars. Jay-Lo is de jongste. Twee van haar honden beginnen wat ouder te worden.. Maria geeft aan dat honden net een beetje zijn als mensen.. op oudere

leeftijd zij er net als bij ouderen enkele ouderdomskwaaltjes merkbaar... Zo moet ze bij 2 van haar honden druppeltjes in de ogen doen... Dit is vanzelfsprekend bij een aantal van jullie herkenbaar. Maria dient eerst de druppeltjes toe en daarna worden ze beloond met een hondensnoepje. Gelukkig moet dat niet gedaan worden bij onze bewoners... anders zouden we een snoepwinkel in het Paradijs moeten hebben 😊

AAI-honden

We zijn altijd blij met bezoek van de AAI-honden. Ze toveren steeds een lach op vele gezichten



WE NAMEN AFSCHEID VAN

Ritha Laenen
Christiane Chovau
Els Gielman
Gaston De Vries
Miralda Thomas
Willy Van Hool



QUIZ

Verbind de punten



WOORDZOEKER THEMA SCHOOLGERIEF

M	R	T	D	R	V	S	L	R	O	O	T	I	H	SCHRIFTEN
R	I	F	F	E	U	C	R	K	A	P	P	S	R	KAFTPAPIER
I	N	I	G	S	L	H	E	H	I	A	C	A	K	SCHOOLAGENDA
R	G	T	S	S	P	O	L	T	O	H	H	E	M	SCHOOLTAS
E	M	S	L	A	E	O	O	I	O	S	O	C	F	MAP
I	A	O	I	P	N	L	C	O	N	H	N	S	S	GEODRIEHOEK
P	P	U	J	O	F	T	L	E	E	I	D	T	A	GUM
A	I	L	P	T	P	A	I	I	I	J	A	E	E	PASSER
P	T	F	E	E	G	S	R	G	U	M	P	A	I	LINIAAL
T	K	A	R	E	I	D	U	T	A	S	R	L	L	RINGMAP
F	D	H	N	U	O	P	O	T	L	O	O	D	G	VILTSTIFT
A	T	D	E	E	N	E	T	F	I	R	H	C	S	POTLOOD
K	A	G	G	V	I	L	T	S	T	I	F	T	S	SLIJPER
G	I	A	R	N	G	A	A	T	I	H	R	T	D	FLUOSTIFT
														SCHAAR
														VULPEN

MOPPENTROMMEL

Een juf staat voor de klas en zegt:
“Wie zichzelf gek vindt, moet gaan
staan.”

Even later gaat Jantje staan.
Juf zegt: “Vind jij jezelf gek?”,
“Nee, maar anders vind ik het zielig
dat u alleen staat.”



De wesp

Kwam de achtjarige Jopie de klas binnen met zijn hoofd helemaal in een verband. De meester vroeg aan Jopie wat hem overkomen was. ‘Er heeft een wesp op mijn gezicht gezeten’, kreunde Jopie. ‘Och, ventje toch, dan heeft die wesp je goed te pakken gehad’, zegt de meester met veel medeleven. Jopie: ‘Ja, vooral toen mijn vader de wesp dood sloeg met zijn schep.’

Waar zouden we zijn zonder de trein

Een zoon van een sjeik die in Leiden studeert, schrijft een brief aan zijn vader. ‘Pap, ik vind het niet prettig dat ik als enige iedere dag met mijn Lamborghini naar college kom, terwijl al mijn studiegenoten met de trein komen.’ Een week later krijgt hij een brief terug. ‘Hier heb je 10 miljoen, koop dan ook maar een trein.’

Geschiedenisles

De meester vraagt tijdens de geschiedenisles aan Jantje: ‘Waar is Napoleon gestorven?’ Jantje antwoord: ‘Op bladzijde 99 van mijn geschiedenisboek, meester!’

Engels

Jantje: 'Zeg Kees, wat betekent I don't know?' Kees: 'Ik weet het niet.' Jantje: 'O, dan vraag ik het wel aan iemand anders.'

Van A naar B

Meester: 'Jantje, je vader wandelt van plaats A naar plaats B en ligt in een uur vijf kilometer af. Je oom vertrekt een uur later maar legt acht kilometer per uur af. Waar treffen ze elkaar, Jantje?' 'In de eerste de beste kroeg, meneer!'

Voorlichting

Een kind vraagt aan moeder of zij vroeger ook seksuele voorlichting heeft gehad. Ze zegt van niet. 'O, ik had je wat willen vragen, maar dat heeft dan natuurlijk geen zin.'

Wonderlijk

De meester probeer zijn leerlingen het begrip wonder uit te leggen. 'Stel je voor, Jantje, dat iemand van een hoge toren valt en helemaal niets gebroken heeft', zegt hij, 'Hoe noem je zoiets?' 'Toeval', antwoordt Jantje. 'Je begrijpt me verkeerd', zegt de onderwijzer, 'Stel je voor dat die man nog eens van die toren valt en weer niet gewond is. Wat is dat dan?' 'Puur geluk', antwoordt Jantje. De onderwijzer wordt er een beetje kregel van en zegt: 'Nee, dat bedoel ik niet. Stel je voor dat hij een derde keer van die toren valt en er weer zonder kleerscheuren vanaf komt. Wat is dat?' 'Gewoonte!'

Opstel

De juf geeft de klas opdracht om een opstel over wat er kan gebeuren als een sneeuwstorm over het land raast. Pientje levert haar opstel al na dertig seconden in. 'Ben je nu al klaar?', zegt de juf verbaasd. Ze pakt het opstel van Pientje en leest: Wegens sneeuwstorm vandaag geen school!