

MAART - APRIL 2022

VITAMIENTJE



WAT VIND JE IN DIT KRANTJE

PROGRAMMA.....	3
WELKOM AAN DE NIEUWE BEWONERS.....	4
POEZIEHOEKJE	5
VERJAARDAGEN	6
DE TIJD VAN TOEN (en nu).....	8
TIPS VAN OMA.....	10
GOUDEN TIP UIT HET WZC	13
VOORBIJE ACTIVITEITEN	15
DE DEMENTIEBOETIEK	20
NIEUWS UIT LIER	21
BEWONER IN DE KIJKER.....	24
WEETJES OVER.....	28
DE DIERTJES VAN 'T PARADIJS	34
OPSTART AAI-TEAM	36
WE NAMEN AFSCHIED VAN	37
QUIZ.....	38
MOPPENTROMMEL.....	39

PROGRAMMA

MAART

maart: gebruikersraden op de afdelingen

18 maart: vaderdag

21/22 maart: vlaaiennamiddag

APRIL

12 april: seniorfashion

14 april: gebedsviering Pasen

21 april: lentebal met optreden

27 april: zitdans in de polyvalente zaal (voormiddag)



WELKOM AAN DE NIEUWE BEWONERS

Eddy Verswyvel	k.214
Josee De Cat	k.330
Maurice Van Driessche	k.252
Eddy Lambrechts	k.118
Eric Loos	k.212
Irene Ceulemans	k.310
Maria Adams	k.350
Alice Van Landeghem	k.209
Lisette Quaeyhaege	k.317
Maria Verhaegen	k.217
Roger Van Craen	k.312



POEZIEHOEKJE

Dan is het lente

Als het katje op haar krolst is
Het hondje op zijn dolst is
Als de bijtjes bestuiven
De bloemetjes wuiven
Als de meisjes paraderen
De jongetjes pareren
Als de truitjes verkleinen
Terrasjes verschijnen
Als de zon ons verblijdt
En de regen ons mijdt
Dan is het eindelijk lentetijd.



Druk

De paashaas zegt:

O jongens toch, wat druk
Er moet nog veel gebeuren
Ik moet alleen vandaag al
Driehonderd eitjes kleuren!

De kip zegt:

Ja wat nu, druk, druk, druk?
Dat moet jij nu zeggen
Want voor jij de eitjes kleuren kunt
Moet ik ze nog gaan leggen!

VERJAARDAGEN

MAART

04/03	Hans Kennes	k.121
06/03	Jan Verbist	DVC
07/03	Wim De Neef	DVC
07/03	Frank Wildiers	k.324
08/03	Magda Torfs	k.213
09/03	Mil Tubex	k.334
10/03	Gaston De Vries	k.104
10/03	Jenny Sladts	k.249
10/03	Lina Keuterickx	k.136
12/03	Jenny Van Bogaert	k.137
12/03	Wai Man	k.233
13/03	Francois Vermuyten	k.202
15/03	Adrienne Verslype	k.158
17/03	Jules Van Oosterwyck	k.355
18/03	Janine Bastanie	k.248
19/03	Maria Van den Broeck	k.229
21/03	Jef Hellemans	k.326
22/03	Ursula Diels	k.246
23/03	Kathleen Henderyckx	k.302
27/03	Caroline Pittevils	k.239
27/03	Anny Vekemans	k.211
29/03	Nelly Bertels	k.314



APRIL

02/04	Yvonne Schellens	k.153
05/04	Angele Coopman	44B
05/04	Rosa Vermeulen	k.259
06/04	Francois Verheggen	k.344
07/04	Pierre Op De Becq	DVC
09/04	José Van Herck	k.242
10/04	Josee Gullentops	DVC
12/04	Maria Nauwelaerts	k.144
15/04	Jeanne Van Meerbeeck	k.206
19/04	Teo Heremans	k.260
19/04	Georgette Minnekens	k.352
19/04	Maria De Lathouwer	k.303
23/04	Christiane Chovau	k.151
25/04	Jef De Potter	k.107
25/04	Joanna Lauwers	k.325
26/04	Gusta Kukelmann	k.358
27/04	Helena Verbruggen	k.257



DE TIJD VAN TOEN (en nu)...

Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd

En einde van de carnavalstijd

In de katholieke kerk is Aswoensdag de eerste dag van de veertigdaagse vastentijd voorafgaand aan Pasen. De dag dankt zijn naam aan het askruisje dat priesters op deze dag traditioneel op het voorhoofd van gelovigen zetten onder de woorden:

“Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”



De as is afkomstig van verbrande takken die met Palmpasen zijn gebruikt. Binnen de katholieke kerk is het, al zeker sinds de tweede eeuw na Christus, traditie om in de periode voor Pasen te vasten. Tegenwoordig gaat het om een periode van veertig dagen, de zogeheten Veertigdagentijd, maar vroeger waren er ook korte vastenperiodes. In de begintijd van het christendom vastten gelovigen bijvoorbeeld alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen.

De huidige Veertigdagentijd is afgeleid van de veertig dagen die Jezus volgens de Bijbel zelf vastend in de woestijn doorbracht. Het Paasfeest wordt overigens niet precies veertig dagen maar zesenzeventig dagen na

Aswoensdag gevierd. Dit verschil zit hem in de zes zondagen die in de vastenperiode vallen. Op deze zondagen wordt niet gevast.

Binnen de Rooms-katholieke kerk is Aswoensdag een verplichte vastendag. Dit houdt in dat alle gedoopten gelovigen tussen de 18 en 60 jaar op die dag slechts één volledige maaltijd mogen nuttigen. Ook is het gebruikelijk dat men op deze dag geen snoep, vlees of alcohol tot zich neemt.

Met het askruisje maakt de priester tijdens Aswoensdag als het ware duidelijk dat voor de gelovigen een periode van bezinning, bekering en boete ingaat. De as is normaal gesproken afkomstig van verbrande palmtakken die een jaar eerder tijdens Palmzondag zijn gebruikt.

Ook in sommige protestantse kerken laten gelovigen tijdens Aswoensdag askruisje op hun voorhoofd tekenen.

Vastenavond en ‘Haring happen’

Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval. Tijdens de vastenavond mag er nog tot middernacht carnaval gevierd worden. Daarna is het uit de met het feest en breekt dus de vastentijd aan. Tijdens Aswoensdag is het in sommige streken waar carnaval wordt gevierd gebruik om tijdens het eten van een broodje haring nog een keer terug te blikken op het carnavalsfeest. Dit gebruik is ontstaan in de tijd dat men tijdens het vasten geen vlees maar wel vis mocht eten.

Enigszins verwarrend is dat men in Limburg de het hele carnaval *vastelaovend* noemt. De dinsdagavond voor Aswoensdag staat daar bekend als *lèsten daag vanne vastelaovendj*.

TIPS VAN OMA

De producten die oma gebruikte zijn nog steeds te koop

Na grootmoeders tijd zijn er een legio aan schoonmaakproducten bijgekomen, toch worden de producten die zij gebruikte nog steeds verkocht. Waarom? Omdat ze goed zijn! Hier de producten uit de oude doos op een rijtje:

- **Borax** (tapijt, douche, bad, airco schoonmaken, roest verwijderen, insecten verdrijven, bedlinnen en matras wassen, afvoer ontstoppen, stank verdrijven etc.)



- **Groene zeep** (vlekken verwijderen, vloeren boenen, afwassen, als allesreiniger gebruiken, ovens en fornuizen ontvetten, ramen lappen etc.)



- **Baking Soda** (douchegordijn reinigen, vuur doven, kled verfrissen, stank verdrijven, zilver schoonmaken, theeaanslag verwijderen, mufte boeken opfrissen etc.)



- **Schoonmaakazijn** (kalkaanslag verwijderen, in plaats van wasverzachter gebruiken, gele zweetvlekken weg krijgen, lederen meubels weer laten glanzen etc.)



- **Soda** (wasmachine maandelijks schoonmaken, schimmel in badkamer verwijderen, aangekoekte pannen reinigen, zweetluchtjes verdrijven etc.)



- **Ossengalzeep** (bloedvlekken, chocoldevlekken, deodorantvlekken, eiervlekken, fruitvlekken, grasvlekken, inktvlekken, ketchupvlekken, koffievlekken, make up vlekken, mayonaisevlekken, melkvlekken, moddervlekken, olievlekken, rode wijn vlekken, roestvlekken, tomatensausvlekken, vlekken van verf op waterbasis, vetvlekken, zweetvlekken)



Op schoonmaakgebied was het zo slecht nog niet in grootmoeders tijd en doorgaans maakte oma over het algemeen op een milieuvriendelijke manier haar huisje aan kant. Tijd om al deze trucjes weer eens uit de oude doos te vissen! Succes!

GOUDEN TIP UIT HET WZC

BELEEFKASTEN= KAST MET ALLERLEI MATERIALEN IN DIE ELK MOMENT VAN DE DAG KUNNEN AANGEBODEN WORDEN AAN BEWONERS

Op elke afdeling staat een beleefkast met verschillende boxen in. Het is de bedoeling dat deze kast gebruikt wordt door bewoners onderling, personeel met bewoners, stagiaires en bewoners, bewoners en hun familie, bewoners en vrijwilligers. Er staan handige wieltjes onder dus deze kan verreden worden naar een andere plaats. Na gebruik is het de bedoeling dat ze weer op dezelfde plaats wordt gezet.

WAT ZIT ER IN DE BOXEN?

1. **Spelletjesbox** (allerlei spelletjes, puzzels,...)
2. **Vertelbox** (allerlei boekjes, kافت met allerlei verhalen in, Vitamientje,...)
3. **Gevoelensbox** (prenten/foto's die gevoelens opwekken (foto's van mensen die blij, boos, bang, verdrietig zijn)
4. **Muziekbox** (muziekblaadjes om samen te zingen, eenvoudige muziekinstrumenten,...)
5. **Doe-box** (knutselgerief, stiften, mandala's om in te kleuren met kleurtjes, stiften, waterschilderijen "Schilderen met water", kruiswoordpuzzels, woordzoekers, bal,...)
6. **Verwenbox** (handcrème, bodylotion, dekentje, tactiele materialen,...)

Snuffel maar eens rond en kijk waar je iets mee kan doen!



VOORBIJE ACTIVITEITEN

-Klinken op het nieuwe jaar op alle afdelingen



-Ook de cafétoeren op de afdeling werden zeker geapprecieerd





-Met valentijn kregen alle koppeltjes een kleine attentie



-Carnaval vieren op de afdelingen... hoe zotter, hoe liever☺





Enkele sfeerbeelden uit de Passage



NIEUWS UIT HET PARADIJS

-Sinds 21 februari is de cafetaria terug geopend. Alle bewoners kunnen samen met hun familie weer iets gaan drinken. De openingsuren zijn van 13.30u tot 16.30u. Dankzij onze vrijwilligers proberen wij de cafetaria dagelijks open te houden.

-Het middageten en avondeten zijn een half uurtje verlaat. Het middageten is omstreeks 12u en het avondeten om 17u.

-Vanaf dinsdag, 1 maart zal **diëtiste Jelle Liekens** het team van het Paradijs versterken.

Er zal telkens een professionele tip van haar in het Vitamientje komen betreffende gezonde en voedzame voeding



-Even ter herinnering: De **zomertijd** gaat in in de nacht van 26 op 27 maart. Dan zetten we de klok dus een uurtje naar voor. Zo wordt 2u dan 3u. Dat betekent een uurtje minder lang slapen.

(ezelsbruggetje: **VOOR**-jaar: klok naar **VOOR** zetten)

DE DEMENTIEBOETIEK



Wist je dat:

- Maandag 14 maart: Familieavond Alzheimerliga in WZC St Jozef in Lier van 19 tot 21 uur
“Wat iedereen zou moeten weten over dementie” Spreker: Dr Luc Tritsmans
- Maandag 21/03: Praatcafé dementie in WZC St Jozef in Kessel van 19.30u tot 21.30u
“Tips en tricks over zorgvolmacht en erfrecht” Spreker: Notaris Stéphanie Westerlinck
- Er een Doe- boek voor mantelzorgers is:
Journal: 'Me-time voor mantelzorgers'
Een doe-boek voor mantelzorgers, gemaakt door een mantelzorgster.
Me-time, journal voor mantelzorgers - Samana versterkt chronisch zieken en mantelzorgers
Hilde Vandebroeck maakte een 'journal' voor mantelzorgers waarin je haar verhaal leest en je je ervaringen en gevoelens kan toevertrouwen aan dit 'journal'.
- Er een schrijf-, doe- en denkboekje is: Eerste hulp bij Dementie
Nieuw schrijf-, doe- en denkboekje: Eerste hulp bij dementie - Coponcho
Personen met dementie en hun mantelzorger(s) kunnen aan de hand van dit boekje interactief aan de slag met de oefeningen.

NIEUWS UIT LIER

Nadat eerder de buitenkant van de kerk onder handen werd genomen, komt nu dus ook de binnenkant aan de beurt. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zette het licht op groen voor een subsidie van iets meer dan een half miljoen.

-Fastfoodketen McDonald's gaat vestiging openen naast fitnessclub NRG

Goed nieuws voor de Lierenaars die al eens van een snelle hap houden. De bekende fastfoodketen McDonald's gaat namelijk een vestiging openen in de Pallieterstad. McDonald's komt aan de Aarschotsesteenweg, op de site waar ook fitnessclub NRG een nieuwbouw gaat optrekken.

Dat NRG plannen had voor de afbraak van een bestaande en de bouw een nieuwe fitnessclub aan de Aarschotsesteenweg was al langer bekend. Dat er in die plannen ook een aanpalende ruimte was voorzien voor een restaurant met 'snelservice' was eveneens al geweten. Inmiddels raakte bekend dat het restaurant in kwestie een filiaal van McDonald's wordt.

"We komen inderdaad naar Lier", bevestigt woordvoester Isabelle Verdeyen van McDonald's. "De bouwvergunning werd inmiddels afgeleverd. We hopen dat we tegen het **einde van het jaar** kunnen open gaan, maar pinnen ons niet vast op die datum. Met bouwwerken weet je immers nooit op voorhand hoe vlot alles gaat lopen. In het restaurant zullen de klanten ter plaats kunnen eten of afhalen. Er is ook een drive-in voorzien." In het kader van het project worden er verder 89 parkeerplaatsen en een fietsenstalling gecreëerd.

-Nieuw fabeldier wordt blikvanger tijdens reuzenommegang in oktober

Nadat corona twee jaar op rij roet in het eten gooide, zal de Lierse reuzenommegang op 2 en 9 oktober aanstaande toch door het centrum van de Pallieterstad trekken. De Gezellen van 't Groot Volk

gaven intussen wat meer uitleg over wat de toeschouwers tijdens de ommegang mogen verwachten. Eén van de blikvangers wordt een **nieuw fabeldier**.

Normaal staat er elke vijf jaar een Lierse reuzenommegang op het programma. Maar door corona werd de editie van 2020 dus verschoven naar 2022. De vzw Gezellen van 't Groot Volk – die de ommegang organiseert – nam regisseur Ward Bal onder de arm om alles in goede banen te leiden.

Drie delen

De ommegang wordt opgesplitst in drie delen. In deel één wordt door middel van een bonte evocatie getoond **hoe Lier vroeger was en vandaag is**. Deel twee draait rond het **huwelijk van Filips de Schone en Johanna Van Castilië**, dat in 1496 plaats vond in Lier. *Daarbovenop krijgen mensen die in 2022 trouwden de kans om mee te stappen in de stoet*. In deel drie staan dan de **Lierse reuzen** centraal. Dan zal ook een **nieuw fabeldier** worden voorgesteld aan het publiek. Rond dat fabeldier, wiens naam pas in oktober wordt bekendgemaakt, wordt ook een boek geschreven.

Tot slot nog dit: voor de ommegang zijn er maar liefst 1.200 figuranten nodig. Verder is de Gilde van de Lierse Pijnders **op zoek naar een zeventigtal bijkomende reuzendragers**. Wie zich geroepen voelt, kan zich aanmelden via figuratie@ommeganglier.be

-Lier krijgt tijdelijk stationsgebouw tijdens restauratie historisch station

De NMBS wil tegen half 2024 een **tijdelijk stationsgebouw** voorzien in Lier, zodat de reizigers tijdens de restauratiewerken aan het historische station daar terecht kunnen. Dat heeft federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) gezegd na een parlementaire tussenkomst van kamerlid en Liers mobiliteitsschepen Bert Wollants (N-VA).

De staat van het uit 1861 daterende treinstation is tegenwoordig een hot item in Lier. Bert Wollants kaartte de slechte toestand van het beschermde gebouw eerder al aan in de kamer. Ook de gebrekkige toegankelijkheid van het station

kwam daarbij ter sprake. Vorige week trokken de verschillende fracties in de Lierse gemeenteraad via een gezamenlijke brief ook nog eens aan de mouw van voogdijminister Gilkinet.

Die laatste kwam nu met wat meer nieuws over de praktische regelingen die vervoersmaatschappij NMBS tijdens de restauratie wil treffen. “Het is de bedoeling om een **tijdelijk stationsgebouw beschikbaar te stellen voor de reizigers**”, verkondigde Gilkinet in het parlement. “Zo kan het bestaande stationsgebouw volledig worden vrijgemaakt voor een globale restauratie. Eind 2022, begin 2023 zal een studie worden gemaakt voor het tijdelijke gebouw en dan zal ook de bouwaanvraag de deur uitgaan. De **aanbesteding en eigenlijke uitvoering van de werken zullen gebeuren tussen half 2023 en half 2024**. De start van de restauratie van het historische station is voorzien voor de eerste helft van 2025. Voorafgaand aan die grote restauratie zullen er trouwens al **instandhoudingswerken** gebeuren.”

-Eerste Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Lier, tolken gezocht

Al meer dan honderd Lierse gezinnen hebben zich aangeboden om, indien nodig, tijdelijk Oekraïense oorlogsvluchtelingen op te vangen. Twee vluchtelingen arriveerden intussen al in Lier en dit weekend worden er nog een paar extra verwacht.

De oproep die het Lierse stadsbestuur eerder deze week lanceerde, mag dus een succes worden genoemd. “Mensen die opvang willen bieden, kunnen zich trouwens nog steeds melden”, zegt Liers burgemeester Rik Verwaest (N-VA). “Verder proberen we een lijst aan te leggen van mensen die Oekraïens of Russisch spreken en kunnen tolken. Een handvol Lierenaars heeft zich al aangediend, maar ook hiervoor kunnen vrijwilligers zich nog steeds registreren.

BEWONER IN DE KIJKER

Maurice Van Driessche



Maurice werd in 1932 geboren in Sint Gillis Waas. In die tijd werden de meeste kinderen thuis geboren, maar bij moeilijke bevallingen werden de moeders doorgestuurd naar het moederhuis. Vandaar dat Maurice werd geboren in Sint Gillis Waas.

Ze woonden op Kemzeke Paal, op de grens België-Holland op de baan van Sint Niklaas naar Hulst.

Zijn vader was douanier en zijn moeder zorgde voor het huishouden. Maurice had een 11 jaar oudere broer. Hijzelf was dus een nakomertje, zoals ze dat zeggen.

Na twee jaar verhuisde het gezin naar Zelzate, omdat vader bevordering kreeg en aan de haven van Zelzate ging werken.

In 1939 was er de mobilisatie tegen Duitsland, wat voor Maurice een leuke tijd was. Ze waren de deugnieten van de straat.

In 1940 brak dan de oorlog uit. Ze gingen vluchtten uit Zelzate, maar ver zijn ze niet gegaan. Gedurende een tijdje verbleven ze in de wijde natuur om dat terug naar huis te gaan en te checken hoe het met hun huis was gesteld. Gelukkig was dit nog oké en konden ze daar een tijdje blijven. Immers, aan het kanaal Gent-Terneuzen, werd er hard gevochten. Er waren regelmatig ontploffingen om tanks tegen te houden.

Toch vertrokken ze later terug uit Zelzate uit schrik dat er terug gevochten zou worden. En zo gingen ze naar de Klinghe, waar vader terug op dezelfde grenspost ging werken. Dit was in 1942.

Hier verbleven ze tot het einde van de oorlog in 1944.

Na de bevrijding ging Maurice op internaat, hij was namelijk nogal een deugniet, in Sint Niklaas. Op deze school zat hij drie jaar, wat overeenkomt met het lagere middelbaar.

Op 17-jarige leeftijd koos hij , in overleg met zijn ouders, om naar de onderofficiersschool te gaan. Hij kreeg 1 jaar opleiding in Gent, dan in Maaseik en tenslotte nog een jaar in Luik. In dit laatste jaar behaalde Maurice zijn rijbewijs en leerde hij ook zijn toekomstige vrouw, José, kennen op de Klingekermis. De ideale gelegenheid om met een meisje te dansen. Maurice vroeg haar meteen om te trouwen, maar uiteindelijk huwden ze het jaar daarop. Op 29 augustus 1953 om precies te zijn.

Na het jaar in Luik vroeg hij om in dienst te mogen gaan in Antwerpen owv het feit dat hij in die streek een lief had gevonden. José dus.

José en Maurice kregen 2 dochters.

Nadien werd hij verplaatst van Antwerpen naar het fort van Lier. Hier was hij, in functie van waar hij voor opgeleid was, munitiebevoorradener.

Na een paar jaar was het munitiepunt gedaan en werd hij verplaatst naar de kazerne Dungelhoeff, waar hij ging werken in het depot tot 1971. Hij werkte daar eigenlijk als secretaris van de commandant. In die periode ging Maurice ook 6 weken naar de sportschool om zijn opleiding te verbeteren. Nadien ging hij ook nog naar de para-school in Diest waar hij een B-brevet behaalde van parachutist. Als parachutist deed hij twee ballonsprongen en drie vliegtuigsprongen.

Toen het depot ontbonden was, werd Maurice 9 maanden overgeplaatst naar Hemiksem om administratie van transport te doen.

Dan na 9 maanden werd hij overgeplaatst naar de kadettenschool, waar hij instond voor de begeleiding van de kadetten in hun vrije tijd en 's nachts. Hier waren ze met drie personen voor. Dit vond Maurice de mooiste tijd van z'n leven.

Na een paar jaar ging hij werken op het bureau voor administratie van de kadetten. Dan moest hij geen nachten meer doen.

Dit deed hij een aantal jaar en werd dan, in 1981, korpsadjutant. Met andere woorden werd hij baas van de lagere militairen. Hiervoor kreeg hij een kroon op de mouw en mocht hij een “stok” dragen. Dit laatste mogen alleen officieren en korpsadjutanten.



Als korpsadjutant had hij heel wat te organiseren en moest hij heel wat plechtigheden bijwonen.



Ook was hij heel begaan met zijn leerlingen. Zo organiseerde hij of nam hij deel aan reizen met de leerlingen naar o.a. Corsica (wel 7 keer), Rome, Duitsland, Lourdes,... Deze reizen waren zowel om bij te leren als ter ontspanning.

Dit deed hij tot 1 april 1988 waarna hij op 56-jarige leeftijd verplicht op pensioen ging. Bij zijn pensioen had Maurice drie titels als ridder. Hij is ridder in de orde van Leopold II, ridder in de kroonorde en ridder in de Leopoldorde.



Als hobby heeft Maurice volleybal gespeeld op amateurniveau. Ook is hij 7 jaar trainer geweest van een damesvolleybalploeg. Dit waren leden van de boerinnenbond, die op zoek waren naar een hobby. “Via via” zijn ze terecht gekomen bij Maurice, die hen dan alles geleerd heeft over volleybal.

Na zijn pensioen was Maurice op zoek naar een nieuwe bezigheid. Zo is hij muziek gaan spelen in de harmonie, waar hij wat notenleer kreeg en bariton (een grote trompet) leerde spelen. Toen ze hem in de harmonie niets meer konden bijleren, is hij nog 3 jaar naar de muziekschool gegaan waar hij zich nog meer verdiepte in de notenleer en ook muziekgeschiedenis leerde. Hij stapte zo graag mee in de harmonie dat hij op een gegeven moment in alle harmonies van Lier meestapte.

Ondertussen woont Maurice in het Paradijs op den Oever, omdat hij na een operatie in een rolstoel is terecht gekomen. Nu geniet hij van lezen, scrabble spelen en van zijn 2 dochters, 4 kleindochters en 7 achterkleinkinderen, op wie hij allemaal even fier is.

WEETJES OVER...

De kruisweg van Jezus

De tocht die Jezus maakte van het paleis van Pilatus naar de heuvel Golgotha, staat bekend als de kruisweg. Net ter dood veroordeeld mocht hij zelf het kruis dragen waaraan hij op Golgotha zou sterven.

In de katholieke kerk is kruisweg ook de naam van een soort gebed waarbij men langs taferelen loopt die elk een moment uit de tocht tonen; de zgn. kruiswegstaties. Het woord statie komt van het Latijnse woord statio, "ik sta", en duidt op een plek waar stil werd gestaan - te vergelijken dus met station. Deze staties zijn sinds de 16e eeuw ook te zien langs de Via Dolorosa in Jeruzalem, een bekende route voor pelgrims.

De kruisweg vormt het sluitstuk van de **passie**: het lijden van Jezus, die met zijn dood de hele mensheid van haar zonden verlost, een centraal element in het christendom. De passie begint meestal met Jezus' voorspelling dat hij gekruisigd zal worden en omvat ook het Laatste avondmaal. In de Bijbel zelf staat weinig over de kruisweg, maar in de loop der eeuwen heeft de verbeelding haar werk gedaan. Er zijn dan ook talloze verschillende kruiswegen bedacht, met uiteenlopende aantallen staties, in verschillende volgordes. Tegenwoordig onderscheidt men doorgaans 14 staties.

1: Jezus wordt ter dood veroordeeld



De Romeinse stadhouder Pontius Pilatus veroordeelt Jezus ter dood omdat hij zich zou uitgeven voor 'koning der Joden'. Volgens de evangeliën hadden joodse priesters sterk aangedrongen op die

veroordeling. In de Bijbel geeft Pilatus aan zich daarom niet verantwoordelijk te voelen: hij waste zijn handen, 'in onschuld'.

2: Jezus neemt het kruis op zijn schouders



Volgens de evangelies werd Jezus na zijn veroordeling eerst geselsd, alvorens hij de doornenkroon op kreeg en bespot werd. Vervolgens lag buiten het kruis op hem te wachten.

3: Jezus bezwijkt voor de eerste maal onder het kruis



Verzwakt door het bloedverlies ten gevolge van de geseling en de doornenkroon, valt Jezus.

4: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder, Maria

5: Simon van Cyrene draagt het kruis



Simon van Cyrene was een toevallige passant, komende van den akker, die opgedragen werd het kruis van Jezus over te nemen.

Wellicht vreesden de Romeinen dat Jezus anders niet tot aan Golgotha zou komen.

6: Veronica droogt het gezicht van Jezus af



De overlevering wil dat in de doek waarmee ene Veronica Jezus verfriste, een afdruk van zijn gezicht achterbleef. In de Bijbel komt de naam Veronica niet voor. Meestal wordt Lukas 23:27 genoemd als bron voor de legende, omdat daar sprake is van een grote menigte van volk en van vrouwen, die ook weenden en Hem beklagden. De naam Veronica is afgeleid van de Latijnse woorden *vera icon*: ware afbeelding. Ook Jeroen Bosch maakte een passiewerk met Veronica.

7: Jezus valt voor de tweede maal



In de Bijbel staat niets over vallen, bezwijken of struikelen. Het valt niet uit te sluiten dat dit bedacht is om de zwaarte van de relatief korte tocht te onderstrepen. Het zou de enorme last illustreren van de zonden van alle mensen, die Jezus immers op zich had genomen.

8: Jezus troost de wenende vrouwen



Lukas 23:28-31: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelf, en over uw kinderen. Dit wordt wel gezien als een aankondiging van de verwoesting van de tempel (in 70 n.C.); met andere woorden "treur niet nu, straks wordt het pas ernst."

9: Jezus valt voor de derde maal

En staat weer op. Ondanks zijn goddelijke aard is Jezus vastbesloten te sterven als een mens.

10: Jezus wordt van zijn kleren beroofd

De krijgsknechten dan namen Zijn klederen. Een deel ervan verloten ze onder elkaar.

11: Jezus wordt aan het kruis genageld



Deze scène wordt eigenlijk zelden uitgebeeld - buiten kruiswegstaties.

12: Jezus sterft aan het kruis



Bovenop het kruis werd een bordje met de letters I N R I bevestigd: *Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum*, Latijn voor Jezus van Nazareth, koning der joden. Vlak voor hij sterft, spreekt hij: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen .

13: Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen



Kruisiging was in die tijd geen ongewone straf. Meestal lieten de Romeinen de gestorvenen hangen, ten prooi aan aaseters. Een zekere Jozef van Arimathea krijgt van Pilatus toestemming om het lichaam te begraven. Deze Jozef was volgens Johannes in het geheim een volgeling van Jezus,

14: Jezus wordt in het graf gelegd



Hij wikkelt het in doeken, en legt het in een uit de rotsen gehouwen graf. Johannes schrijft dat hij daarbij geholpen werd door Nicodemus. Het graf had Jozef voor zichzelf laten maken. Ook over deze Jozef ontstonden buiten de Bijbel legendes: hij zou bloed van Christus in een kelk hebben opgevangen, de zgn. *Heilige Graal*. Later zou hij met die graal naar Engeland zijn vertrokken.



Hans Memling verwerkte alle taferelen uit de passie van Christus in één schilderij.

DE DIERTJES VAN 'T PARADIJS

Tweike

Op 21 februari mochten wij in het Paradijs vier kleine cavia's verwelkomen. Kijk maar eens wat een schatjes het zijn!



Jay-Lo

Tekstje geschreven door Maria:

Waar is de tijd naartoe? Vorig jaar rond deze tijd was ik me aan 't ergeren... Jay-Lo was geboren...we mochten door de toen geldende coronamaatregelen de grens niet over.



We kregen wel van die schattige foto's, maar ja het karakter van de pups moet je kunnen zien!!! Jay-Lo was op 10 februari jarig. Ze is 1 jaar en een heel eigenwijze meid.



Een taart kreeg ze niet 😊 Wel een speeltje en hondensnoep.
Onze Dyablo was ook jarig op 23 februari, hij is nu 17 jaar
geworden... stokoud maar gelukkig nog gezond.

Jay-Lo weet niet altijd wanneer ze hem moet gerust laten, dan
krijgt ze een flinke grom van hem ,en staat ze heel verbaasd te
kijken (zo iets als "allee, wat krijgt die nu?) Gelukkig heeft ze ook
nog andere speelkameraden.

Als haar vriendje Phiston op bezoek is ,dan is ze helemaal in haar
element. We weten dat Phiston in de paasvakantie komt logeren,
hij komt dolgraag "mee werken". Dus een leuk vooruitzicht voor
onze klanten van het kapsalon en Jay-Lo.



OPSTART AAI-TEAM



Beestig bezoek van een AAI-team

We hebben fantastisch nieuws: we mogen in WZC Paradijs een wel heel speciaal knuffelcontact ontvangen!

Dankzij **AAP vzw** wordt er binnenkort een AAI-team opgeleid: een team van baasje en huisdier dat regelmatig op bezoek zal komen om onze bewoners te laten genieten van een toffe activiteit of een hartverwarmende knuffelsessie.

Help jij ons mee in de zoektocht naar het ideale AAI-team:

- een dier dat dol is op knuffelen
- een enthousiast baasje dat zin heeft om samen met zijn/haar dier een stralende glimlach op het gezicht van onze bewoners te toveren

Tijdens de gratis opleiding en stage leert het AAI-team alles wat ze moeten weten om verantwoord aan de slag te gaan. Ook krijgen ze een flinke dosis inspiratie voor op de werkvloer. Daarna kunnen ze helemaal zelfstandig aan de slag

Ken of ben jij het duo dat we zoeken? Laat het ons dan weten via info@aapvzw.be

Ondertussen is Veerle, samen met haar hond Romy al een paar keer bij ons op bezoek geweest. Dit werd telkens een "hartverwarmend" bezoek.



WE NAMEN AFSCHEID VAN

Jef Wijckmans
Maria Melis
Oscar Trinconi
Lucienne Huysmans
Sylvain Goris
Jan Aguirre
Liliane Melis
Paula Verboom



QUIZ

De lente is in aantocht. Verbind de prentjes van de voorjaarsbloemen met de juiste naam.



krokus



ranonkel



narcis



violtje



tulp



hyacint

MOPPENTROMMEL



“Weet uw zoon al wat hij later wil gaan doen?”. “Jazeker,” antwoordt moeder “Hij wil vuilnisophaler worden” “Wat raar, dat hoor je niet veel”.

Moeder: “Hij denkt dat hij dan alleen dinsdags hoeft te werken”.

Een ondernemer geeft een opening vanwege zijn nieuwe kantoor. Van een klant ontvangt hij een bos bloemen met de tekst “rust in vrede” erop. Hij belt de bloemist en vertelt dat er iets fout is gegaan. De bloemist zegt dat hem spijt, maar dat er een nog groter probleem is. Vandaag wordt er op een begrafenis een boeket bezorgd met de tekst “Gefeliciteerd met je nieuwe locatie”

Een Belg loopt over een Nederlandse begraafplaats. Ziet ie daar een grafsteen met de tekst: “Jan Jansen, een zachtaardige man en een goede vader.” Zegt die Belg: “Ach, die zuinige Hollanders ook... .. stoppen ze die drie mannen in één graf!”

Adam en Eva wandelen door het paradijs. Plots vraagt Eva: “Adam, hou je nog van mij?”, waarop Adam antwoordt: “Ja natuurlijk, van wie anders?”



Er waren eens twee vliegen aan het fietsen. De ene stopt en de andere vraagt: "Waarom stop je?" De andere zegt: "Ik heb een vlieg in m'n oog."