

JANUARI - FEBRUARI 2022

VITAMIENTJE



WAT VIND JE IN DIT KRANTJE

PROGRAMMA.....	3
WELKOM AAN DE NIEUWE BEWONERS.....	4
POEZIEHOEKJE	5
VERJAARDAGEN	6
DE TIJD VAN TOEN (en nu)... LICHTMIS.....	8
TIPS VAN OMA.....	12
GOUDEN TIP UIT HET WZC	15
VOORBIJE ACTIVITEITEN	16
NIEUWS UIT HET PARADIJS	18
DE DEMENTIEBOETIEK	19
NIEUWS UIT LIER	21
BEWONER IN DE KIJKER.....	24
WEETJES OVER... Valentijnsdag	26
DE DIERTJES VAN 'T PARADIJS	29
WE NAMEN AFSCHIED VAN	31
QUIZ.....	32
MOPPENTROMMEL.....	33

PROGRAMMA

JANUARI

12 & 13/1: nieuwjaarsreceptie op je eigen afdeling

FEBRUARI

10/2: gebruikersraad

Grote activiteiten in de polyvalente zaal kunnen jammer genoeg nog steeds niet doorgaan omwille van de coronamaatregelen.



WELKOM AAN DE NIEUWE BEWONERS

Simonne Vermeulen	k.142
Robert Darquennes	k.333
Yvonne Dillen	k.134
Yvonne Heylen	k.152
Erna Torfs	k.108



POEZIEHOEKJE

Recept voor een nieuwe start

Een portie opgewektheid
Een volle kan met lach
Een blikje boordevol geduld
We kruiden het met humor
Wat blijdschap kan erin
Een mespuntje verdraagzaamheid
En heel veel goede zin
Spreid dan een beetje warmte
Geef hier en daar wat licht
Garneer het met wat vrolijkheid
En met een blij gezicht!

Januari

*Januari, nieuwjaarsmaand
Brenge een nieuw, gelukkig jaar
Januari, sneeuw- en ijsmaand
Maak je naam voor ons toch waar
Koning winter mag nu komen
Met zijn koude winterpret
Daarvan liggen wij te dromen
Stilletjes in ons warme bed.*



VERJAARDAGEN

JANUARI

03/11	Lina Eelen	k.225
08/01	Jan Lauwens	DVC
11/01	Simone Labeye	k.238
12/01	Georges Vandeuken	k.133
13/01	Yvonne De Borger	k.331
14/01	Soi Op De Becq	DVC
14/01	Maria Doms	k.230
15/01	Maria Boonen	k.313
15/01	Leonza Aerts	k.155
16/01	Maurice Van Noppen	k.110
16/01	Mathil Van de Velde	k.348
18/01	Erna Dillen	k.115
18/01	Marie-Louise Vertommen	k.154
19/01	Gilbert Van de Velde	k.157
19/01	Vera Thys	k.256
20/01	Lydia Deckx	k.341
23/01	Hortense Merckx	k.254
26/01	Francine De Peuter	k.339
27/01	Gusta Meulepas	k.251
30/01	Claudine Ressler	k.311
31/01	Jef Van den Broek	k.332



FEBRUARI

03/02	Greta Vervoort	DVC
04/02	Jeanne Leijssen	k.250
06/02	Maria Horrard	k.322
07/02	Yvonne Dillen	44H
10/02	Delphine Heylen	DVC
11/02	Jef Vermeiren	k.319
12/02	Jozefin De Meyer	k.309
12/02	Simonne Van Den Broeck	k.221
14/02	Rosa Van den Broeck	k.204
15/02	Liliane Melis	k.317
16/02	Julia Dens	k.103
21/02	Patricia Vertommen	k.205
23/02	Erna Torfs	k.108
24/02	Guido Bosmans	k.125
25/02	Jan Aguirre	k.350
25/02	Annette De Cuyper	k.219
28/02	Simonne Huypens	k.235



DE TIJD VAN TOEN (en nu)... LICHTMIS...



Wanneer we met Lichtmis pannenkoeken eten, zouden alle kaarsen in huis moeten branden. Dat ligt nogal voor de hand, afgaande op de etymologie van het woord: het Volkslatijn *festa candelarum* betekent 'kaarsenfeest'. Maar al vrij lang vóór de Romeinen ging dit feest gepaard met een lichtcultus, minstens sinds het neolithicum, zoals blijkt uit een archeologische vondst in Ierland. Zo bevindt zich op de archeologische site van Tara, een 40-tal km ten noorden van Dublin, de 'Gijzelaarsheuvel' uit 2.500 v. Chr., die op één lijn ligt met de opkomende zon van 1 februari en 1 november. Later zullen deze data samenvallen met twee van de vier hoogfeesten uit de Keltische kalender: *Imbolc* (1 februari) en *Samain* (1 november), dat midden 19e eeuw door Ierse emigranten naar de Verenigde Staten werd geëxporteerd en sinds enkele decennia naar Europa is teruggekeerd als Halloween.

De katholieken van hun kant vierden Lichtmis op 2 februari, veertig dagen na Christus' geboorte op 25 december, Kerstmis. Het feest van Lichtmis heet ook *In Purificatione Beatae Mariae Virginis* of Reiniging van de Heilige Maagd Maria. Het feest herinnert ons eraan dat Maria, zoals elke joodse vrouw die pas een kind had gebaard, onzuiver was geworden en zich dus moest laten zuiveren.

Het is ook de dag dat Maria Jezus in de tempel moest opdragen. Deze plechtigheid vond plaats veertig dagen na de geboorte van een jongetje en

tachtig na die van een meisje. Tot dan mocht de moeder niet in aanraking komen met een heilig voorwerp en, uiteraard, de tempel niet betreden.

Om zich te zuiveren moest ze een zoenoffer en een vuuroffer brengen. Zo kocht ze van God haar eerstgeboren zoon terug die ze hem voordien had geschonken. Een andere versie verhaalt van twee tortelduiven of een lam. De profeet Simeon was getuige van de plechtigheid in de tempel van Jeruzalem. Hem was voorspeld door de Heilige Geest dat hij in leven zou blijven tot wanneer hij de gezalfde van de Heer had gezien.

De evangelist Lucas leert ons dat Simeon, toen hij de opdracht van Jezus in de tempel bijwoonde, zei: 'Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heengaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat Gij hebt bereid voor de volken: het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.'

KAARSEN OM HET NOODLOT TE BEZWEREN

Om het gebeuren te gedenken, worden voor de mis kaarsen gewijd. Die brandende kaarsen symboliseren Christus. Vandaar de naam Lichtmis. De gelovigen hielden een processie in de kerk, een brandende kaars in de hand. De Vlaamse auteur Stijn Streuvels (1871-1969) beschreef het heel treffend in zijn roman *De Maanden* uit 1941:

' ... Lichtmis! De kaarsen zijn ontstoken die de winterse duisternis moeten verdrijven. Lichtmis doet denken aan klaarte, aan helderheid. De donkere zesweken zijn voorbij; de winter is gekeerd. Lichtmis: voorbode van de nakende lente waar de mensen altijd opnieuw naar haken en verlangen als naar een verlossing, een wedergeboorte ...



Vroeger had elk huisgezin zijn gewijde kaars. Hij brandde in de sterfkamer om de Boze te verdrijven, de Geest der Duisternis. Wanneer hij de geest gaf, kreeg de stervende de kaars in zijn hand ten teken dat hij tot op het einde zijn geloof had bewaard en hij verlangde weldra het eeuwige licht te genieten. Volgens het volksgeloof beschermt de gewijde kaars het huis tegen de bliksem. Bijgelovigen schrijven een extra weldaad aan dit

voorwerp toe: een eindje gewijde kaars onder de dorpel van het huis volstond om heksen weg te houden.

De kerkgang is een plechtigheid waarbij een vrouw voor het eerst na haar bevalling zich in de kerk laat zegenen door een pastoor. Het is een uitloper van de opdracht van Jezus in de tempel. In navolging van de Heilige Maagd droeg ze haar kind op aan God. Geregeld zag men een vrouw aan de kerkdeur geknield zitten, met haar pasgeboren kind op de arm en een brandende kaars in de andere, vrije hand. De pastoor kwam haar ophalen, met wijwater zegenen en voor haar bidden. Daarna begeleidde hij haar tot in de kerk, deed haar knielen voor het altaar, waar hij andermaal voor haar bad en haar wederom met wijwater zegende.

LENTE

Lichtmis kondigt dus ook de lente aan. Het blijft al meer dan een uur langer licht. Een gezegde luidt: 'Lichtmis schoon en klaar geeft een vruchtbaar jaar.' Het is ook een belangrijke dag voor de bijentelers, want een schone en heldere Lichtmis wordt beschouwd als een zegen voor de bijenn.

EN DE PANNENKOEKEN?

In onze contreien leefde lang de traditie om met Lichtmis pannenkoeken te bakken. Een gezegde luidt: 'Geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.' De dag dat de nieuwe dienstmeisjes en knechten in dienst traden zou aan de basis van dit gebruik liggen. Om dat te vieren en het verdriet en de melancholie om het scheiden van hun familie te verzachten, nam de vrouw des huizes haar pan en trakteeerde haar nieuwe huispersoneel en de andere bewoners op een rondje pannenkoeken. Een waar festijn destijds. Ook de gelegenheid om het tarweoverschot van de vroegste zaaitijden op te eten.

Frankrijk kende enkele vreemde gebruiken. De eerste pannenkoek werd boven op de kast gemikt en daar moest hij een jaar blijven liggen. Was hij dan niet beschimmeld, dan was geluk in huis verzekerd. Of met de ene hand de pan vasthouden en in de andere een *louis d'or* (een geldstuk) sluiten. De truc is een pannenkoek omhooggooien en opvangen in de pan om zo rijkdom en overvloed te verkrijgen. Zijn ronde vorm en gele kleur, beide een zonnelymbol, verwijzen ook naar de nakende lente.



TIPS VAN OMA

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, maken heel wat mensen traditioneel goede voornemens. Meer sporten, minder eten of bewuster leven zijn maar enkele voorbeelden. Maar hoe kun je goede voornemens volhouden? Hieronder enkele tips:



1. KOPPEL JE VOORNEMEN AAN EEN WAARDE DIE VOOR JOU BELANGRIJK IS

Het helpt als je een voornemen kunt linken aan een concreet gedrag. Zo krijgt je voornemen meer betekenis en is je engagement ook duidelijker. Dus, **wat is de achterliggende waarde van jouw voornemen?** Wekelijks gaan joggen link je bijvoorbeeld aan **gezondheid of zelfzorg**. Of elke week een telefoontje doen naar een vriendin hoort bij het belang dat je hecht aan **verbondenheid**.

2. SPREEK JE VOORNEMEN UIT

Onderzoek toont aan dat je wel 80% meer kans hebt om je voornemen vol te houden als je het uitspreekt. **Deel je voornemen met je naasten** en geef hen ook de opdracht om je erop aan te spreken. Je verhoogt op deze manier de **sociale druk** die jou kan helpen als het even moeilijk gaat.

3. FORMULEER JE VOORNEMEN POSITIEF

Heel wat voornemens staan vol met negatieve woorden: minder, niet, stoppen,... Daar kan ons brein maar moeilijk mee om. Een **positieve formulering** geeft je een **alternatief voor het gedrag dat je wil afleren**. Wat wil je wél? Zo kan niet meer snoepen omgezet worden naar vaker gezonde tussendoortjes eten. En minder tv kijken kan bijvoorbeeld meer tijd maken om te lezen worden.

4. VOLG JE PLAN ZELF OP

Heel wat mensen maken gebruik van **een herinnering** bv. post-its op de spiegel om iets niet te vergeten. Doe het ook voor je voornemens. **Zet een herinnering in je agenda of op je kalender 'check voornemen 2022'**.

5. BRENG JE HINDERNISSEN IN KAART

Een goede voorbereiding is belangrijk. **Noteer de hindernissen die je denkt tegen te komen**. Gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties die jou proberen te weerhouden om voor je doel te gaan.

Enkele voorbeelden:

- 'Ik ben te moe om te gaan sporten.'
- 'Ik heb zo hard gewerkt vandaag, nu verdien ik wel een stukje taart.'

Sommige hindernissen zijn duidelijk, maar anderen zijn beter verpakt. Ze lijken helemaal niet verkeerd, maar onderschat ze niet. **Ontmasker ze dus op voorhand en probeer ze op te merken**.

6. MAAK JE VOORNEMEN CONCREET EN WERK ER STAP VOOR STAP AAN

Hoe concreter je voornemen, hoe makkelijker je het kunt volhouden. 'Meer sporten' is een heel vaag voornemen. Welke sport wil je beoefenen en hoe vaak wil je dat doen? Het helpt ook om je **voornemen in drie termijnen** op te delen: wat doe je binnen 24 uur? Wat doe je volgende week? Wat wil je volgende maand doen? Zo voorkom je uitstelgedrag en zet je kleine stappen richting je doel.

7. VISUALISEER JE VOORNEMEN

Creëer een **collage van foto's, quotes en woorden om je voornemens kracht bij te zetten**. Hang je collage op een plaats waar je vaak bent. Op die manier sta je elke keer terug stil bij je voornemens. In het begin zul je het duidelijk zien hangen, op termijn gaat je collage op in het geheel. Toch zal je brein het onbewust in zich opnemen.

8. GEEF JEZELF 2 MAANDEN

Een voornemen kan niet plots een gewoonte worden. Je moet er de tijd voor nemen en in die tijd moet je **consequent doen wat je je voornam**. Na 2 maanden, misschien wel vroeger, zul je merken dat het je geen moeite meer kost en dat het vanzelf gaat.

Accepteer dus dat goede voornemens volhouden meestal betekent dat je twee maanden **door een zure appel moet bijten**.

GOUDEN TIP UIT HET WZC

Met de oprukkende omikron-variant, is het nog steeds belangrijk om voorzichtig te zijn.

- Tijdens de activiteiten moet er afstand bewaard worden.
- Ook mondklappers moeten gedragen worden tijdens de activiteiten.
- De cafetaria is momenteel gesloten.

VOORBIJE ACTIVITEITEN

- Kerstfeestjes op de afdelingen





NIEUWS UIT HET PARADIJS

Wij hebben hier in het wzc bewoners met uitzonderlijke talenten.
Zo schreef één bewoner een prachtige nieuwjaarsbrief naar een goede vriendin van hem.
De brief gaat als volgt:

Lieve schat,

*Op deze heugelijke dag,
Dat ik je alles wensen mag,
Een goede gezondheid, een goed leven
Met eten en drinken
En alle zorgen kunnen laten bezinken.*

*Voor jou een knuffel en een kus
Je bent voor mij als een grote lieve zus.*

DE DEMENTIEBOETIEK

BUITEN



Volgend Praatcafé dementie:

Datum: 21 maart 2022 om 19.30u

Plaats: WZC St Jozef in Kessel

Onderwerp: Tips en tricks over zorgvolmacht, bewindvoering en erfrecht voor personen met (jong)dementie.

NIEUWS UIT LIER

C&A sluit in februari winkel in de Antwerpsestraat in Lier



De geruchten verspreidden zich de afgelopen dagen snel door Lier en winkelketen C&A heeft ze ook bevestigd. Begin februari sluit de keten zijn filiaal in de Antwerpsestraat.

C&A is één van de winkels die het langst vertegenwoordigd is in de Lierse winkelstraat. In 2015 onderging het interieur nog een grondige vernieuwing. Toen klonk het dat de resultaten van de winkel zeer bevredigend waren en dat er een groot geloof was om aanwezig te zijn in kleinere, regionale steden.

Uit een verklaring van C&A blijkt dat daar nu duidelijk verandering is in gekomen. “Het beheer van onze winkelportefeuille is een vast onderdeel van ons werk. Hierbij nemen we regelmatig beslissingen op basis van prestaties en markttrends om relevant te blijven voor onze klant. Spijtig genoeg zijn we tot de conclusie gekomen om de winkel in Lier begin februari 2022 te sluiten. De reden van deze sluiting is de matige commerciële toekomstprognose van deze winkel.”

Zuur

Het winkelpand van C&A is vrij groot, waardoor deze toekomstige leegstand niet bevorderlijk zal zijn voor het shopplezier. “Op korte termijn is dit zeer zuur. Ik heb altijd al geweten dat C&A in onze stad aanwezig was. Aan deze beslissingen van ketens kunnen we jammer genoeg niets veranderen”, reageert schepen voor Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA).

Op langere termijn hoopt de schepen dat de sluiting toch opportuniteiten biedt. “We willen het binnengebied Antwerpsestraat - Grote Markt - Florent Van Cauwenberghstraat al langer herontwikkelen. De intenties en plannen springen steeds af, maar mocht het pand van C&A hierin betrokken worden, hebben we mogelijk een nieuwe aanzet. Interesse in projecten voor onze winkelstraat is er zeker.”

Stadsmuseum breidt collectie rond Lierse patroonheilige Sint-Gummarus uit

Het Stadsmuseum van Lier heeft er sinds enige tijd een aantal historisch waardevolle objecten bij die te maken hebben met de Lierse patroonheilige Sint-Gummarus. Een deel van de nieuwe aanwinsten komt oorspronkelijk uit een privécollectie. Buurgemeente Duffel schonk dan weer een Sint-Gummarusbeeld.



Lier en Sint-Gummarus zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Logischerwijze komt de patroonheilige dan ook aan bod in het Stadsmuseum. Een tijd geleden werd de bestaande collectie nog uitgebreid. Lierenaar Walter Brioen verzamelde van jongs af aan allerlei objecten die met Sint-Gummarus te maken hadden. Nadat Brioen in 2020 overleed, besloot zijn vrouw Rita Hendrickx om de collectie te verkopen aan de stad Lier. De stukken werden intussen ondergebracht in het Stadsmuseum en het stadsarchief.

Daarnaast kreeg het Stadsmuseum van de gemeente Duffel ook een beeld van Sint-Gummarus. Het beeld in kwestie maakte tot voor kort deel uit van de gemeentelijke erfgoedcollectie van Duffel.

Lierse duivenmarkt op sterven na dood: nog maar vijf verkoopzondagen



De Europees erg bekende duivenmarkt op de Grote Markt in Lier zal volgend jaar nog maar vijf keer plaatsvinden. Vroeger kon je drie maanden lang elke zondag duiven kopen.

“De stad Lier organiseerde jaarlijks een duivenmarkt van midden januari tot midden april, telkens op zondag van 4 tot 13u op de Grote Markt. De opkomst voor de duivenmarkt neemt echter jaarlijks af, zowel wat betreft duivenverkopers als kopers. Jonge duivenverkopers werken liever met kopers die rechtstreeks bij de verkoper thuis kopen. Daarom hebben we beslist om de periode van de duivenmarkt te beperken tot één maand. De meest optimale periode om duiven te verkopen is van eind februari tot eind maart”, zegt schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA).

Volgend jaar vindt de Lierse duivenmarkt plaats op volgende zondagen: 27 februari en op 6, 13, 20 en 27 maart, telkens van 4 tot 13u. Omdat de beperkte opbrengst niet in verhouding staat met de inzet die ervoor nodig is, schaft de stad de inningen van 20 cent per aangeboden duif af. Zo is ook het toezicht van een marktmeester ter plaatse niet langer noodzakelijk.

BEWONER IN DE KIJKER

Georgette



Georgette is een dame van 83 jaar.

Zij verblijft sinds september 2020 op den Dijk.

Georgette is geboren in Boortmeerbeek. Daar woonde ze samen met haar zus en 2 broers niet ver van de Vaart. Aan de Vaart zitten was dan ook 1 van haar favoriete bezigheden. Ze heeft nooit leren zwemmen. Ze bekeek liever de zwemmers van op het trapje.

Georgette was de oudste thuis. Zij moest dan ook veel helpen in het huishouden. Ze ging tot haar 14 jaar naar school en nadien ging ze nog 1 jaar naar de naaischool. Hier kreeg ze reeds de smaak te pakken van het handwerk.

Vanaf haar 16 jaar ging ze poetsen bij mensen thuis. Bij sommigen deed ze dit zelfs 25 jaar aan 1 stuk, ze werd overal graag gezien.

Ze was 19 toen ze haar man leerde kennen. Ze waren 3 jaar verliefd, toen ze in het huwelijksbootje stapten.

Uit het huwelijk kwamen 2 dochters en 2 zonen. Georgette werd reeds vroeg weduwe, toen haar man omkwam bij een ongeval. Georgette stond dus grotendeels alleen in voor de opvoeding van haar kinderen. Ze bleef werken als poetshulp tot haar 72 jaar.

Ze is momenteel nog heel actief bezig met haakwerk. Heel haar kamer staat vol met gehaakte dingen. Ook tijdens de kerstperiode maakte ze leuke versiering voor op de afdeling. Af en toe maakt ze een klein wandelingetje op het terras, om toch wat beweging te hebben.



WEETJES OVER...

Valentijnsdag



- Valentijnsdag bestaat in feite al sinds het jaar 496. Een paus riep 14 februari uit tot de dag van de heilige Sint Valentijn. Wie precies die heilige Sint Valentijn was en wat hij heeft gedaan, is niet helemaal duidelijk. Er wordt gezegd dat het om een bisschop ging die geliefden trouwde, ondanks dat de keizer het had verboden. Als dank daarvoor zou de bisschop zijn onthoofd.
- De blind date werd al door de Romeinen uitgevonden. Op 15 februari werd het zogenaamde Lupercalia-feest gehouden. Daarbij werden de namen van jonge vrouwen die nog niet getrouwd waren, in een kom gegooid. Jonge, ongehuwde mannen mochten een briefje trekken en gingen vervolgens op date met de dame in kwestie. Of het andersom ook kon, dat de dames een 'lootje' mochten trekken, is onbekend.
- Hoe creepie! In Duitsland is 14 februari de dag van het onheil, zoiets als vrijdag de 13e. Heb je een Duitse lover? Doe die romantische dag dan maar op een ander moment. Of stuur een kaart met een varken, dan schijnt daar een soort van liefdesverklaring te zijn.

- In Frankrijk werd een valentijnstraditie door de regering verboden. Bij de 'verboden' traditie verbrandden vrouwen die aan de kant waren gezet door hun date, foto's van de betreffende figuur in een flink kampvuur. Daarbij werd er flink gescholden op het andere geslacht. De hele traditie liep zo uit de hand, dat er niks anders op zat dan haar te verbieden.
- In de Engelse regio Nordfolk hebben ze een speciale traditie op Valentijnsdag. Jack Valentijn jaagt op 14 februari kinderen de stuipen op het lijf door te bonken op ramen en deuren. De kinderen spelen het spel braaf mee, want daarna zijn er cadeautjes en snoep!



- Op de Filipijnen is 14 februari een populaire datum voor een massahuwelijk. In een voetbalstadion of iets dergelijks trouwen duizenden koppels tegelijk. Zou het jou iets lijken?
- In Duitsland wordt Valentijnsdag gezien als een ongeluksdag, doordat 14 februari de geboortedag is van Judas: de verrader van Jezus.
- Voor de Argentijnen is één dag niet genoeg. Zij trekken een hele week uit om Valentijn te vieren.
- Valentijnsdag is één van de populairste dagen om een huwelijksaanzoek te doen. Over de hele wereld worden er op februari ongeveer 200 000 huwelijksaanzoeken gedaan.

- Bloemisten verdienen op Valentijnsdag twee maal zo veel als op normale dagen.



- **Het grootste Valentijnscadeau:** Maharajah Shah Jahan heeft waarschijnlijk alle valentijnscadeaus van de hele planeet overtroffen. Hij heeft de Taj Mahal laten bouwen na de dood van z'n geliefde vrouw. Om ervoor te zorgen dat geen enkel gebouw ooit zo mooi zou worden, betaalde hij de architect om nooit meer een ander gebouw te ontwerpen.



- Er worden wereldwijd meer dan 110 miljoen rozen cadeau gegeven op Valentijnsdag.
- Er worden 1 miljard Valentijnskaarten geschreven en verstuurd.
- Met zoete lekkernijen, zoals chocolade, wordt op Valentijnsdag meer dan een miljard euro winst gemaakt.
- 73% van bloemen die op Valentijnsdag gekocht worden, wordt door mannen gekocht

DE DIERTJES VAN 'T PARADIJS

Tweike

De wei van de varkens is opgehoogd. Hoewel varkens al eens graag in de modder zitten, waren ze toch blij met hun nieuwe boomschors, dat lekker en mals aanvoelt.

Tijdens de werken aan hun wei, zaten de varkens een tijdje bij de geiten. Het zwarte varken was daar zo tevreden, dat het heel wat inspanning vergde om haar terug in haar eigen wei te krijgen. Maar... de aanhouder wint.

PS De varkens zijn echte diva's en houden van een heerlijke massage.



Jay-Lo

De wensen van Jay-Lo en haar baasjes: voor 2022 ...

Dat Corona terug een bier is.

Dat Ranst terug een dorp is.

Dat bubbels alleen nog in champagne te vinden zijn.

Dat positief gewoon terug positief is.

Dat isolatie alleen voor de spouwmuren is.

Dat mondklappers alleen nog voor het stoffige zaagwerk dienen.

Dat wattenstaafjes alleen nog in de oren gaan.

Dat we terug mogen niezen en hoesten.

Dat we elkaar terug mogen zien en knuffelen.

Maar bovenal dat we gezond mogen blijven.

Gelukkig nieuwjaar



WE NAMEN AFSCHEID VAN

Emma Kocken
Elza De Weyer
Maria Helsen
Maria Wymeersch
Lucienne Van Duvel
Wieza Celis
Christianne Vernelen
Louis Yskout
Willy Siebens



QUIZ

Geheimschrift Valentijn



Wat staat hier?



.....



.....



.....



.....



.....



.....



.....



.....



.....



.....

MOPPENTROMMEL



Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12 stukken?', vraagt de pizzabakker. 'Graag in 4, antwoordt Jantje, 'want 12 kan ik er echt niet alleen op.'

Twee slakken zijn aan het wandelen. 'Doei, ik ga hier oversteken', zegt de een. Zegt de andere: 'Nee, niet doen! Morgen komt de bus!'



Een vrouw loopt een kledingwinkel in en vraagt: 'Mag ik die jurk in de etalage passen?' Antwoordt de verkoper: 'Natuurlijk, maar we hebben ook pashokjes hoor!'

Heb jij al eens een olifant achter een grassprietje gezien? Nee? Dan kan hij zich goed verstoppen hé!

Er waren eens twee gekken in de woestijn. De ene gek had een autodeur bij zich. De andere vroeg waarom hij die deur meesleurde. Antwoordt de ene gek "Als het straks te warm wordt, dan kan ik een raampje open zetten!"

Een man koopt een paar schoenen. Zegt de verkoper "de eerste week kunnen ze wat knellen". Zegt de man "maakt niet uit kom ik ze volgende week wel ophalen".

Er lopen twee jagers met hun geweren in het bos. Opeens zakt een van de twee in elkaar, en de ander raakt in paniek. Hij pakt zijn mobieltje, en belt 112:

"Goedemiddag, waar kan ik u mee helpen?"

"Volgens mij is mijn vriend net doodgegaan! Wat moet ik doen?"

"U moet eerst zeker weten dat hij dood is"

-KNAL- "Ok, hij is dood, en nu?"

Door het bos lopen twee commando's. Op een gegeven moment vinden ze drie mijnen en ze besluiten die mee te nemen naar de sergeant. Onderweg terug zegt de een tegen de ander: "Wat doen we nu als er eentje afgaat?" Antwoordt de ander: "Dan zeggen gewoon dat we er maar twee gevonden hebben!"

Een man komt bij de dokter. Hij legt een briefje op de tafel met daarop de tekst: "Ik kan niet praten." "Oké", zegt de dokter, "leg je hand maar op de tafel." De man legt zijn hand op tafel en de dokter slaat keihard met een hamer op de duim van de man. "Aaaaaah!", roept de man en trekt gauw zijn hand terug.

De dokter legt de hamer weer weg en zegt: "Kom volgende week maar terug, dan oefenen we de letter B!"