

MEI - JUNI 2021

VITAMIENTJE



WAT VIND JE IN DIT KRANTJE

PROGRAMMA.....	3
WELKOM AAN DE NIEUWE BEWONERS.....	4
POEZIEHOEKJE	5
VERJAARDAGEN	6
DE TIJD VAN TOEN (en nu).....	8
TIPS VAN OMA.....	11
GOUDEN TIP UIT HET WZC	13
VOORBIJE ACTIVITEITEN	15
NIEUWS UIT HET PARADIJS	21
DE DEMENTIEBOETIEK	23
BEWONER IN DE KIJKER.....	28
WEETJES OVER... bloemen.....	29
WE NAMEN AFSCHIED VAN	35
QUIZ.....	36
MOPPENTROMMEL.....	38



PROGRAMMA

Mei

- Cafénamiddagen per afdeling
- di 11 mei: **OPENING cafetaria**
Meer info in de rubriek “Nieuws uit het Paradijs” (p. 21)
- Wandelingen door Lier: georganiseerd per afdeling
Meer info in de rubriek “Nieuws uit het Paradijs” (p. 22)

Juni

- Gebedsviering in juni: exacte datum staat nog niet vast.
Er wordt nog een affiche uitgehangen.
- do 3 juni: zangnamiddag in de polyvalente zaal
- di 8 juni: Zitdansen op het binnenplein (of in de polyvalente zaal bij slecht weer)
- ma 21 juni: Bewegeweek met allerlei toernooitjes zoals boccia, mepvolley, volksspelen. Het volledige programma wordt nog uitgehangen in de lift en op de afdelingen.



WELKOM AAN DE NIEUWE BEWONERS

Adrienne De Wever	k.308
Paula Kuylaerts	k.113
Paula Verboom	k.312
Maria Horrard	k.322
Suzanne De Haes	k.141
Maria Boonen	k.313
Miralda Thomas	k.328
Elza Tyst	k.220
Lydia Fleerackers	k.105
Maria De Lathouwer	k.303
Simonne Adams	k.347
Ria Ligneel	k.126
Lina Keuterickx	k.136
Reinhild Van Wauwe	k.340
Paul Dyckmans	k.331
Denyse Bellens	k.338



POEZIEHOEKJE

Als de zomer komt

**Ik voel de zomer in mijn bloed.
Geweldig, zalig hoe goed dat dat me doet.
Het kan mij liefde, geluk en vreugde geven,
zelfs in de diepte van de nacht.
Ja dan zomert het gewoon even,
wat een wonderlijke pracht.
Ja het heerlijk lenteleven,
was ook hemels fijn.
Daarvan afscheid moeten nemen,
Ging wel samen met wat pijn.
Maar als de zomer komt,
besef je hoe vergankelijk seizoenen zijn.
Zomervakantie kan ons geven, bedenk ik even,
de zaligheid van een zoet en gelukkig leven.
Dan voelen we ons weer stralend en gezond ,
Ja, als de zomer komt.**



VERJAARDAGEN

MEI

01/05	Monique Van Itterbeeck	k.215
02/05	Willy Siebens	k.252
05/05	Maria Corsus	DVC
05/05	Marina Arras	k.109
07/05	Sylvain Van Immerseel	k.228
12/05	Janine Lissens	k.112
18/05	Lina Van Pelt	k.134
25/05	Maria Melis	k.212
27/05	Simonne Van Herck	44F



JUNI

02/06	Gusta Van Orshaegen	k.117
02/06	Frieda Mommaers	k.333
04/06	Jerôme Bruynseels	k.234
06/06	Ferdinand Bosmans	k.131
09/06	Jan Ceulemans	DVC
09/06	Sooi Garcia	k.315
10/06	Walter Vervloet	k.106
11/06	Elzy Schoeters	k.301
13/06	Wieza Celis	k.214
15/06	Josee Meiremans	k.306
17/06	Achilles Raets	k.352
20/06	Rita Van Echelpoel	k.147
22/06	Paul Verberck	k.357
23/06	Mathilde Schoenmakers	k.304
24/06	Ritha Laenen	k.156
25/06	Eddy Lambrechts	DVC
26/06	Ludovica Verboven	k.149
26/06	Francois Cuypers	k.353
27/06	Sonia Cuypers	DVC
28/06	Hilda Adriaansen	k.203
29/06	Simonne Adams	k.347
30/06	Fons De Cock	DVC
30/06	Els Carpentier	k.143



DE TIJD VAN TOEN (en nu)...

In de maand mei gingen vele mensen destijds bidden aan de vele kapelletjes die aan de maagd Maria waren toegewijd. Een vroom Kempisch gebruik dat her en der nog voortleeft.

De meimaand is voor de katholieke gelovigen de **Mariamaand** bij uitstek. Dan zoeken nogal wat mensen een **bedevaartsoord** op, maar nog meer is het **versieren van kleine en grote kapellen** dan een traditie. En hoewel het aantal kapellen in Vlaanderen de jongste decennia vermindert, komen er af en toe toch nog bij of worden in ere hersteld, zo ook in Beringen en in Lummen. En in Zonhoven komt er een 3D-beeld van een internetheilige.

In de nis aan de ingang van het Spectrumcollege campus Paal is opnieuw een Mariabeeld geplaatst. En de kapel in de Kapelstraat in het centrum werd vernieuwd. De kapel lag er de voorbije jaren wat verwaarloosd bij en werd nu **opgeknapt** en **geverfd**. Ook werd een nieuw en groter Mariabeeld geplaatst.



3D-beeld In Zonhoven

De pastoor van Zonhoven gaat een nieuw heiligenbeeld in 3D laten printen. Het gaat om een **beeld van de patroonheilige van de jongeren en het internet. "Vorig jaar is de 16-jarige Carlo Acutis uit Italië heilig verklaard.** Hij is de eerste heilige met een internetadres", zegt priester Wim Simons. "We willen die moderne heilige hier een plaats geven, maar er zijn nog geen beelden van. En we zijn nu van plan om van hem een 3D-beeld te maken. Dat is ook iets modern en iets nieuws wat wel toepasselijk is voor die heilige. Hij is een **patroonheilige voor de jeugd, voor de communicanten, de vormelingen en de misdienaars,** en ik denk dat hij ons wel kan aanzetten in deze tijd om een voorbeeld te vinden in deze kerel", besluit Simons.

Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men **kapelletjes, kerken en Mariagrotjes** tegen. In de meimaand begeven duizenden mensen zich langs die Vlaamse wegen op **bedevaart** naar bekende en minder gekende Mariaorden. Ook vanuit de Landelijke Gilden pelgrimeren we in de verschillende provincies naar Maria.

Tussen traditie en vernieuwing

Jaarlijks gaan duizenden mensen van de Landelijke Beweging **te voet, met de fiets of met de auto op bedevaart.** Aan een grot, in een kapel of basiliek wordt gebeden, gezongen en gevierd. Daarna wordt verzameld in een café of zaal waar de ontmoeting met elkaar bij een frisse pint of een geurige kop koffie centraal staat. Ook dit hoort bij de traditie.

Hoewel vaak gezegd wordt dat de bedevaarten niet meer zijn wat ze vroeger waren, valt het op dat er nog steeds veel mensen aanwezig zijn. De meeste komen uit gewoonte, maar er zijn ieder

jaar ook mensen die voor het eerst deelnemen aan een bedevaart.

Wegens de coronamaatregelen was het vorig jaar en ook dit jaar natuurlijk niet evident om op bedevaart te gaan...

Het meest gekende bedevaartsoord in ons land, waar tal van mensen te voet, met de fiets of met de auto naartoe zijn geweest, is en blijft Scherpenheuvel.

Basiliek van Scherpenheuvel

'Imposante koepelkerk'

De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouwe is nog steeds de meest bezochte bedevaartplaats van België. De waardevolle kruisweg en Maria-staties achter de basiliek vormen een originele wandeling. Bezoek ook de merkwaardige waterput en ga een kaarsje branden in de kaarsenkapel. Rond de basiliek vind je ook de acht traditionele kraampjes met prullaria. Ze verkopen kaarsen, heiligbeeldjes en snoep en speelgoed maar ook streekproducten en fair-trade-producten zitten tegenwoordig in hun gamma.



TIPS VAN OMA

Bloemen houden van mensen én van koper!

Bloemen voelen zich bijzonder prettig in **koperen vazen**. Het vervuilingsproces van de bloemen wordt vertraagd doordat het water van het koper kleine deeltjes opneemt die een vernietigende uitwerking hebben op bacteriën. En bloemen in een koperen vaas staan nog mooi ook!



Een goed huwelijk... tussen rozen en lavendel!

Het rozenfront rukt weer op. Maar de **bladluizenbrigade** ook! Daarom is het zeer raadzaam om tussen je prachtige rozenstruiken ook een aantal lavendelplanten te plaatsen. Niet alleen is het een mooie combinatie maar ook voorkom je daarmee bladluizen. Als je echter niet per se iets hebt met lavendel, dat kan, dan adviseert oma om **bananenschillen** in de grond rondom de rozen te verwerken.

Opgepast voor de eerste zon... tip tegen een rode neus

Een rode neus is vooral leuk als je in het circus werkt. Maar verder is er niet zo veel aan. Een rode neus door te veel zon, is te verhelpen door die 's avonds met **verse citroen** in te wrijven. Laat de citroen 's nachts zijn werk doen. De volgende ochtend zal je neus veel minder rood zijn.

Wat je nog kan doen als je verbrand bent door de zon, is je insmeren met wat **kwark of yoghurt**. Dat verlicht de pijn en heeft een verkoelend effect. Plakjes **komkommer** geven hetzelfde resultaat.

Hatsjie!

Een kenmerkend geluid van en door mensen die last hebben van hooikoorts. Als je er last van hebt, drink dan veel **brandnetelthee**. Brandnetels staan erom bekend dat ze een reinigende werking hebben en ze zijn bacteriedodend.



Bieslook

Eigenlijk onmisbaar in iedere keuken of tuin/balkon is bieslook. Deze oeroude moestuinplant heeft een **vocht afdrijvende werking**. Ook stimuleert bieslook de **spijsvertering** en de **eetlust** en je **bloedsomloop** vaart er ook wel bij. Bieslook past eigenlijk overal wel bij, van aardappelgerechten tot dressings en uiteraard garnering.



GOUDEN TIP UIT HET WZC

Van 19 tot 25 april was het de week van de valpreventie. Omdat er toch veel gevallen wordt door ouderen, niet alleen in een woonzorgcentrum, geven we jullie nog eens een aantal belangrijke tips in een notendop:



Start de Week actief



Evenwicht, spierkracht en mobiliteit
Lichaamsbeweging is één van de beste remedies om vallen tegen te gaan! Beweeg dagelijks en houd je algemene fitheid op pijl.

In de smaak vallen



Vitamine D, calcium en eiwitten
Neem voldoende vitamine D, calcium en eiwit op. Dit is goed voor je spieren en versterkt je botten.



Hierbij willen we nog even het belang van veilig schoeisel vermelden.

Slecht schoeisel heeft namelijk een negatieve invloed op het evenwicht en verhoogt het risico op uitglijden, struikelen en vallen. Ook op kousen (zelfs op antislipkousen) of op blote voeten lopen, verhoogt het valrisico. Draag dus altijd (zowel binnen als buiten) goed schoeisel. **Veilig schoeisel omsluit de voet, heeft de juiste maat, een stevige hielkap, geen al te hoge hak, een stevige zool en een goed sluitingsmechanisme.**



VOORBIJE ACTIVITEITEN

- Het was een fantastische, sfeervolle namiddag dankzij de livestream van het optreden van Willy Sommers in CC De Vredeberg in Lier.



- Ook op 1 april konden bewoners genieten van een muzikaal namiddagje dankzij een livestream die wij in't Paradijs konden volgen. Artiesten zoals Lien Van De Kelder, Jan De smet,.. zongen mooie Nederlandstalige luisterliedjes die zeker gewaardeerd werden.



- Een traktatie met een lekker stukje vlaai wordt door iedereen telkens weer geapprecieerd 😊



- In de week van de valpreventie werd er extra veel bewogen (zelfs met de bekende Saartje Vandendriessche): zitdansen en bewegingsactiviteiten op de afdelingen. Er werd een valpreventiequiz georganiseerd, bovendien werd er gezond gekookt...





- Lentebal: vrolijke muziek, een dansje placeren in combinatie met een lekker hapje en een tapje. Meer moet het niet zijn om er een fijne dag van te maken!





- Het personeel en de gebruikers van de Passage hebben de afgelopen weken zeker niet stil gezeten. Hier enkele leuke sfeerbeelden... . We kijken ernaar uit om hen binnenkort weer meer te ontmoeten.





NIEUWS UIT HET PARADIJS

- Brandveiligheid in het WZC

Er zijn bewoners die een fles, een deurstopper of een knuffeltje tussen de deur leggen om te voorkomen dat de deur dicht zal gaan. We snappen dat dit handiger is om binnen te kunnen maar dit wordt nochtans ten strengste verboden.

Elke kamer heeft **branddeuren** die bij brand en rookontwikkeling dicht klappen. Die branddeuren zorgen ervoor dat de brand en de rook beperkt blijft tot een bepaalde zone en niet overslaat naar een andere kamer. Op die manier moet er dus enkel geëvacueerd worden op de plaats van de brand. We hopen dat iedereen deze maatregel respecteert, dit voor jullie eigen veiligheid.

- De cafetaria opent op **dinsdag 11 mei** en zal elke dag open zijn **tussen 13.30 en 16 uur**.

De toegang is enkel voorzien **voor bewoners en hun bezoekers**. Externen hebben geen toegang tot de cafetaria.

Er gelden evenwel volgende voorzorgsmaatregelen:

- Bij verplaatsingen van, naar en tussen de tafels, dragen de bewoners en de bezoekers steeds een **chirurgisch mondneusmasker**
- Aan de **in- en uitgangen** wordt **alcoholgel** voorzien.
- het aantal tafels en stoelen is voorzien voor het **maximum aantal toegelaten personen**
- De bewoner of koppel (waarvan minstens 1 bewoner), mogen **met maximaal 2 contacten aan tafel** zitten. Dus met 3 personen aan tafel of maximum 4 indien de bewoner een partner heeft.
- De tafels worden zo opgesteld dat de afstand van **minimum 1,5 meter** tussen de tafels gewaarborgd is
- Heet is **verboden om aan de toog te consumeren**
- **buiten** is het toegestaan om **met 10 personen** aan een tafel plaats te nemen

- Respecteer de **social distancing** op elk moment: tijdens aanschuiven, consumptie, afruimen, ...
- De cafetaria en polyvalente zaal zullen voldoende **verlucht** worden.
- De **logistieke medewerkers zorgen voor het reinigen en ontsmetten van de tafels.**

Let op: sociale contacten moeten een chirurgisch mondneusmaker dragen en afstand houden t.o.v. de bewoner.

- Binnenkort willen we graag weer wat meer gaan wandelen. Deze **wandelingen** zullen georganiseerd worden per afdeling. Voorlopig, rekening houdend met de coronamaatregelen, mag men met 10 personen naar buiten. Dit betekent dat onze wandelgroepjes kleiner zullen zijn dan andere jaren... (bv. 5 bewoners en 5 begeleiders) Niet iedereen zal dus tegelijk kunnen gaan wandelen. Onze excuses hiervoor.

Als het mooi weer is, is het heerlijk om te gaan wandelen, samen met je partner, kinderen of kleinkinderen. Wie niet in het bezit is van de juiste rolstoel, helpen we met plezier een handje, of zullen we zeggen “een voetje” verder.



DE DEMENTIEBOETIEK



- G**erust stellen
- O**ogcontact maken
- E**ven meedenken
- D**ankjewel



Online én live (onder voorbehoud) in

Woonzorgcentrum Czagani
Kapelstraat 64
2520 Broechem

Hoe contact houden als praten moeilijker wordt?

Nadia Hainaut, dementie-expert van ECD Orion ism PGN komt spreken over zintuigelijke beleving bij personen met dementie. Er komt ook een mantelzorgers aan het woord.

Gratis te volgen.

Inschrijven verplicht
via thuiszorg@ranst.be

Meer info: 03 385 38 88 (OCMW Ranst)

Praatcafé dementie

Maandag 21 juni 2021
van 19.30 tot 21.30 uur



NIEUWS UIT LIER

- **Veertig horecazaken mogen terras uitbreiden, mogelijk andere locatie voor pop-up terrassenzone Stadshaven**

Zowat veertig Lierse horecazaken hebben van het stadsbestuur de toelating gekregen om tijdelijk **een extra deel van het openbaar domein in te nemen voor hun terras**.

Vorig jaar gaf de stad Lier de plaatselijke café- en restaurantuitbaters de kans om hun **terras uit te breiden op het openbaar domein**. Bedoeling was om – in het kader van de coronaproblematiek – meer plaats te bieden om de klanten te spreiden. Als op 8 mei de horeca opnieuw de deuren mag open zwaaien, zal in Lier eenzelfde regeling van kracht zijn. Inmiddels kreeg een **veertigtal horecamensen** de formele toelating voor een **terrasuitbreiding**. “In grote lijnen gaat het om de zelfde zaken als vorig jaar”, zegt waarnemend burgemeester en schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA). Het merendeel van de betrokken zaken bevindt zich in de zone Grote Markt-Eikelstraat-Zimmerplein, maar er komen ook ongeveer tien terrasuitbreidingen in andere straten.



“We hebben op heel wat aanvragen positief kunnen antwoorden, maar jammer genoeg hebben we er ook een paar moeten weigeren”, gaat Rik Verwaest verder. “Op sommige plaatsen was een uitbreiding praktisch gewoon

onmogelijk, wegens te weinig openbare ruimte in de onmiddellijke buurt. **De rijweg afsluiten voor een terras was geen echte optie.”**

- **Vlaanderen maakt kleine 125.000 euro vrij voor vernieuwing wegdek stadsvesten, werken starten in mei**



De Vlaamse overheid heeft een premie van een kleine 125.000 euro toegekend voor de **renovatie van de wandelwegen op de Lierse stadsvesten**. De werkzaamheden gaan begin mei van start.

Eind 2020 kondigde de stad Lier al aan dat men het wegdek op een groot deel van de vesten wil vernieuwen. **De huidige dolomietverharding is verouderd** en ligt er niet overal even goed meer bij. Op de Begijnenvest, de Davidsvest, de Bergmannvest, de Spuivest en de Sionsvest wordt een nieuwe verharding van twee lagen dolomiet voorzien. Vanaf mei gaat de schop in de grond. Zes weken later zou de klus helemaal geklaard moeten zijn. Er zal nooit aan meer dan twee vesten tegelijk worden gewerkt. Het stadsbestuur zal binnenkort een concrete fasering bekend maken.

De totale kostprijs voor de werken wordt geraamd op ongeveer 270.000 euro (inclusief BTW). Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) liet nu dus weten dat Vlaanderen daarvan zowat 125.000 euro voor zijn rekening neemt.

- **Archeologisch onderzoek Ros Beiaardstraat zit er op: wat valt er al te vertellen over de 72 gevonden skeletten?**



Bij het archeologisch onderzoek dat in de voorbije weken in de Lierse Ros Beiaardstraat werd gevoerd, kwamen in totaal **72 eeuwenoude skeletten** naar boven. Nu de opgravingen achter de rug zijn, heeft studiebureau BAAC twee maanden de tijd om een eerste verslag neer te pennen.

Volgens de eerste voorzichtige conclusies, gaat het om een **begraafplaats uit de 16de of 17de eeuw**. Omdat de lichamen in verschillende richtingen lagen, gaat het vermoedelijk om andersgelovigen.

Vondst van 72 skeletten kost stad meer dan 100.000 euro

Doordat de archeologen in de Ros Beiaardstraat en Sionsplein veel meer skeletten ontdekten dan verwacht, loopt het prijskaartje op van 10.825 tot 39.600 euro. Met het werk nadien komt het totaalbedrag op 108.719 euro. “Het aantal mogelijke aanwezige skeletten was niet op voorhand in te schatten, maar zorgde wel voor **stevig meerwerk**. Per gevonden skelet rekent BAAC een extra kost van 550 euro aan. Voor de latere waardering en analyse van de skeletten bedraagt de kostprijs 750 euro per skelet”, zegt schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA).

In totaal zijn dus **72 individuen opgegraven**. Na afloop van het veldwerk en na de **assessment van de skeletten door de fysisch antropologen** doet BAAC een **gefundeerd voorstel voor de definitieve uitwerking van**

de skeletten. Maar eerst moeten de archeologen de skeletten wassen, drogen, verpakken. Ook de eerste determinatie is in het bedrag van 108.719 euro begrepen.

- **Stadsmuseum Lier brengt traditie van het palingvissen onder de aandacht met wandelroute, boek en expo**

Het stadsmuseum van Lier focuste tijdens het Erfgoedweekend van zaterdag 24 en zondag 25 april op de traditie van het palingvissen. Op de agenda stonden verschillende **wandelingen en een expo**. In de museumshop vind je ook een boek over de geschiedenis van het palingvissen terug.

De Koninklijke Moedige Bootvissers houden in Lier de herinnering aan de palingvisserij levend via hun verhalen. Toch blijft er weinig informatie te vinden over de typische boot. **De School voor Scheepsmodelbouw in Baasrode brengt hier verandering in.** “Om het Erfgoedweekend in te zetten stelt de School voor Scheepsmodelbouw haar **boek over de Lierse kruisnetvisser** voor. Afgelopen jaar bouwden ze een **schaalmodel** van dit typische Lierse bootje. Naar aanleiding hiervan schreven ze ook een **boek over de geschiedenis van het palingvissen en het bijzondere sloopstypen**. ‘De Lierse kruisnetvisser’ is vanaf 24 april te vinden in de museumshop aan 20 euro”, deelt het museum mee.

‘Palingroute’

Daarnaast organiseert stadsmuseum Lier tijdens het weekend een wandeling langs drie plekken in de stad die herinneren aan de traditie. De wandeling is uitverkocht, maar vanaf 26 april stelt het museum ook de **wandelbrochure ‘Palingroute’** voor. Zo kan iedereen op een later tijdstip individueel genieten van de wandeling. **“De wandelbrochure is gebaseerd op het boek van de School voor Scheepsmodelbouw, aangevuld met extra weetjes. Deze route neemt de bezoeker mee langs tien plekken.**De wandelbrochure is gratis verkrijgbaar in het stadsmuseum en bij Visit Lier.

BEWONER IN DE KIJKER

Robert Verlinden



Robert Verlinden is geboren te Berlaar in 1939. Gerard en Celine Verlinden waren zijn ouders. Gerard handelde in **brandstoffen zoals turf en gas en ook meststoffen**. Hij leverde deze op bestelling **met paard en kar** en later met de camionette.

Bob, zoals men Robert mag noemen, was de middelste van 2 broers.

Bob is wel alleen op internaat gegaan in Wallonië tussen zijn 8 en 18jaar. Hij heeft er zijn beste vriend aan overgehouden tot vandaag.

Bob was graag op internaat bij de paters.

Op zijn 18 jaar is hij opgeroepen voor zijn **legerdienst** van 15 maanden in Duitsland.

Als soldaat was hij voornamelijk **chauffeur**.

Na zijn legerdienst is hij in het **bedrijf van zijn vader** gaan werken. Later heeft hij het dan ook overgenomen samen met zijn broers.

Rond die tijd heeft hij zijn vrouw leren kennen. Samen kregen ze 1 zoon en 1 dochter. Het gezin is altijd in Berlaar blijven wonen.

Het **familiebedrijf** groeide uit tot een **groter import-export bedrijf** met 6 werknemers in dienst.

Bob had 2 honden, een Duitse scheper en een Mechelaar. Hij was verzot op zijn honden en de tijd die hij ermee doorbracht. Naast werken als zelfstandige was er namelijk niet veel tijd voor ontspanning.

Bob moest wel eens voor het werk reizen naar het buitenland ondernemen, met het gezin gingen ze niet op vakantie. Het familiebedrijf draaide goed en er moest constant bevoorrading voorzien zijn van hun brandstoffen.

Op zijn 65 is hij op pensioen gegaan. Hij werkte toen graag in de tuin. Maar het liefst van al bracht hij nog tijd door in hun familiebedrijf waar hij hier en daar nog bijkluste.

WEETJES OVER... bloemen

Bloemen staan voor sfeer en gezelligheid. Ook met verjaardagen en speciale dagen zoals een trouwdag, zijn bloemen misschien wel het meest gegeven geschenk. Maar wist jij deze weetjes al over bloemen?

Die is groot

Bloemen hebben we in alle soorten en maten. En vooral die laatste, de maat, die kan nog wel eens verschillen. De grootste bloem ter wereld is de **Titan Arum** of de “**Reuzenaronskelk**”. Een hele bijzondere bloem met een nog bijzondere formaat. Deze grote bloem kan namelijk wel **10 meter hoog en 3 meter breed worden**. Ongelofelijk. Maar wie nu denkt dat hij daarmee een prachtig exemplaar in huis haalt komt helaas van een koude kermis thuis. De bloem heeft namelijk 1 nare eigenschap, **hij ruikt naar rottend vlees**. Niet echt een idee om op tafel te zetten dus.



Die is oud

Net hadden we het over de grootste bloem ter wereld, maar wat is dan eigenlijk e oudste bloem ter wereld? In 2002 ontdekten wetenschappers een bloem in het noordoosten van China. Deze oude bloem bloeide maar liefst **125 miljoen jaar geleden** en mag

hierbij zich dus de oudste bloem ter wereld noemen. De **Archaeofuctus Sinesis** heeft heel veel weg van een **waterlelie** en wetenschappers vermoeden dan ook dat zij aan de wieg van de hedendaagse waterlelieplant heeft gestaan.

Aparte rozen

Eén van de meest verkochten bloem is de roos. We kennen ze in allerlei kleuren. Wit, rood, paars, je kunt het zo gek niet bedenken. **Maar wist je dat de framboos, de aardbei, de peer, de appel en de pruim ook tot de rozenfamilie behoren?**



Eetbare tulpenbollen

Denkt men aan Nederland dan denkt men aan tulpen. Toeristen kopen volop allerlei souvenirs met deze bloem erop en gaan graag naar de bollenstreek om ze van dichtbij te bekijken. Echter de tulp heeft veel meer voor ons betekend. **In de 15^e eeuw waren deze bloembollen meer waard dan goud** en in de tweede wereldoorlog werden bloembollen **gegeten** wanneer er geen voedsel meer voor handen was.



Een geheim wapen

Honderden jaren geleden vielen de Vikingen Schotland binnen. Echter verliep dit niet helemaal zoals gepland. Ze stuitte op een haag van **wilde distels**. De tijd die de Schotten hierdoor kregen, stelde hun in staat aan de aanval te ontsnappen. Dit is dan ook de reden dat de distel de **nationale bloem van Schotland** is.



Een draaiende knop

Zonnebloemen waarvan de knop nog dicht zit, vertonen **heliotropisme**. Dit houdt in dat wanneer de zon schijnt de knop meedraait met de stand van de zon. Zodra het donker wordt, draait de knop terug naar het oosten.



Met volle kracht

We zien hem vaak als onkruid maar eigenlijk is de **paardenbloem** een **paardenmiddel**. De bladeren van deze bloem bevatten veel vitamine A en C, ijzer en calcium. Van paardenbloemen kunnen we prima thee zetten.



Saffraan

Saffraan is een zeer duur goedje dat gebruikt wordt om gerechten zoals onder andere rijst, geel te kleuren. Saffraan wordt gewonnen uit de bloem **Crocus Sativus** of de **saffraankrokus** en wordt ook wel “rood goud” genoemd omdat de prijs per kilo saffraan duurder kan zijn dan een kilo goud.



DE DIERTJES VAN 'T PARADIJS

Tweike

Zoals jullie wel kunnen zien, heeft Tweike een frisse opknapbeurt gekregen.



Nog meer goed nieuws!!!

- De ophokplicht van de kippen is opgeheven dus deze mogen ook weer vrij rondlopen. Gelukkig want zelfs voor kippen is een quarantaine zelig!
- De varkens komen aan hun buikje te zien duidelijk ook niks te kort.. 😊
- Binnenkort zal de geit, Linda, die een hele tijd bij Sara van de keuken gelogeed heeft, terugkomen naar Tweike. Nu is er groen, vers gras in overvloed! Maar nog meer goed nieuws... Er komt verjonging in Tweike... maar daar gaan we nog niets over verklappen. Jullie zullen het zelf wel merken.

WE NAMEN AFSCHEID VAN

Bob Van den Broeck

Toon Geuens

Leen Goyvaerts

Jef Melis

Jef Dillen



QUIZ

Bloemen

E	O	I	P	N	W	Y	V	I	O	O	L	T	J	E	S	Y	C
I	F	G	E	R	B	E	R	A	S	E	R	I	N	G	O	N	C
L	Y	B	E	M	V	A	I	S	E	E	R	F	A	C	O	W	R
E	W	A	T	E	R	L	E	L	I	E	V	B	D	L	R	I	K
L	S	A	R	L	J	Y	J	K	L	O	J	F	E	B	L	F	J
M	C	Y	H	O	L	X	T	E	C	P	S	T	U	Y	Q	A	B
Z	J	U	H	O	M	N	T	T	J	A	S	M	I	J	N	K	C
Z	G	Y	O	I	O	V	U	Z	A	I	N	O	G	E	B	I	Q
O	I	T	R	D	N	Y	L	P	U	T	N	A	S	Y	R	H	C
N	T	D	T	A	K	N	P	L	B	L	O	E	M	E	N	D	C
N	I	H	E	L	J	M	A	D	E	L	I	E	F	J	E	O	E
E	A	A	N	G	S	X	S	M	Q	D	F	S	T	R	Z	R	H
B	N	L	S	E	A	N	A	R	C	I	S	U	E	P	S	C	Y
L	J	I	I	M	W	L	A	C	C	Z	V	T	B	S	J	H	A
O	E	A	A	C	R	L	L	I	Y	L	A	O	G	S	S	I	C
E	R	K	E	B	N	E	W	U	E	E	L	L	E	C	R	D	I
M	W	Y	M	K	O	R	E	N	B	L	O	E	M	S	E	E	N
Q	M	A	R	G	R	I	E	T	Y	U	N	S	I	R	I	E	T

Zoek deze 27 woorden en streep ze af.

- ANJER
- BEGONIA
- BLOEMEN
- CALLA
- CHRYSANT
- DHALIA
- FREESIA
- GERBERA
- GLADIOOL
- HORTENSIA
- HYACINT
- IRIS
- JASMIJN
- KORENBLOEM
- LEEUWENBEK
- LELIE
- LOTUS
- MADELIEFJE
- MARGRIET
- NARCIS
- ORCHIDEE
- ROOS
- SERING
- TULP
- VIOOLTJE
- WATERLELIE
- ZONNEBLOEM



MOPPENTROMMEL

AU!

Komt een man bij de tandarts: 'Au au!', schreeuwt de patiënt. 'Rustig maar meneer, ik ben nog niet begonnen.' 'Nee, maar u staat op mijn tenen!'

DRINGEND ADVIES

Bert en Jaap zijn lekker rustig aan het vissen met een paar pilsjes erbij. Zachtjes, om de vissen niet af te schrikken, zegt Bert : 'Ik denk dat ik ga scheiden van mijn vrouw. Ze heeft al twee maanden niet tegen me gepraat.' Jaap denkt na, neemt een slokje van zijn bier en antwoordt dan: 'Denk er nog eens goed over na, Bert, zulke vrouwen zijn moeilijk te vinden.'

IN DE PIZZERIA

De ober: 'Wil je je pizza in vier of zes stukken?' Jantje: 'In vier, want zes stukken krijg ik nooit op.'

ZO VRIJ ALS EEN VOGEL

Er zitten twee kanaries in een kooi. Zegt de ene kanarie tegen de andere: 'Zielig hè, al die mensen achter de tralies!'

TUINADVIES

Mail aan de hovenier:

'Beste tuinadviseur, momenteel ben ik mijn tuin aan het opschonen. Maar nu heb ik nogal moeite om het verschil te weten tussen onkruid en echte tuinplanten. Heeft u een tip?'

Antwoord van de hovenier:

'Ik zou zeggen, trek alles eruit. En van alles dat dan vanzelf weer opkomt, weet je: dit is onkruid!'

VROEG WIJS

Conversatie tussen twee peuters: 'Zal ik jou een geheimpje vertellen?' 'Ja, leuk!' 'Ik zag vanochtend een condoom bij ons op de veranda liggen!' 'Wat is een veranda?'

RARA

Waarom vliegt een heks altijd op een bezem?
Een stofzuiger is veel te zwaar!

DE PERFECTE BAAN

Een luie zoon zocht op aandringen van zijn vader toch een baantje. 'Heeft u werk voor me?', vroeg hij aan de chef van een bandenfabriek. 'Het spijt me, er is op het ogenblik erg weinig te doen.' 'Prima', zei de jongen, 'dat is precies wat ik zoek.'

SERVICEGERICHT

Een agent houdt een fietser aan: 'Zo vriend, dat ziet er niet best uit. Je bel is kapot, je remmen werken niet en je lichten doen het ook niet! Dat gaat je vijfenveertig euro kosten!' 'Akkoord', zegt de fietser, 'maar dan moet hij wel morgen klaar zijn!'

GELIJKE MUNT

Directeur valt uit tegen zijn secretaresse: 'Volgens mij zitten je hersens in je slipje!' De volgende dag appt de secretaresse hem met de mededeling: 'Kan vandaag niet komen werken, heb een hersenbloeding.'

